

Η ΚΡΙΣΗ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ... ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ (του Γιώργου Δελαστίκ)



Αναυδος και βαθύτατα προβληματισμένος ως προς την πραγματική φύση της οικονομικής κρίσης μένει κανείς όταν ρίξει μια ματιά στα στοιχεία που δείχνουν ειδικές μελέτες: σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός όσων έχουν περιουσία προς εκμετάλλευση

(εξαιρείται δηλαδή το σπίτι που μένουν οι ίδιοι) που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο δολάρια... αυξήθηκε με την οικονομική κρίση!

Το 2010 δηλαδή αυτοί οι εκατομμυριούχοι ήταν περισσότεροι από το 2007, την τελευταία χρονιά πριν ξεσπάσει η κρίση! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και η συνολική περιουσία τους πέρυσι ήταν μεγαλύτερη παρά ποτέ!

Την ώρα δηλαδή που στην Ευρώπη οι μισθοί και οι συντάξεις υφίστανται βίαιες περικοπές σε ορισμένες χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Βαλτικές κ.λπ.) ή ηπιότερες σε άλλες (Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία), ο αριθμός των Ευρωπαίων εκατομμυριούχων αυξάνεται θεαματικά και η δική τους περιουσία ξεπερνά κάθε ιστορικό προηγούμενο.

Οι αριθμοί είναι αποστομωτικοί. Οι εκατομμυριούχοι σε δολάρια όπως τους ορίσαμε σε όλη τη Γη ανέρχονται πλέον σε 10,9 εκατομμύρια άτομα, ενώ το 2007 ήταν 10,1 εκατομμύρια και το 2004 μόλις 8,2 εκατομμύρια άτομα. Το 2009 ήταν 10 εκατομμύρια, αύξηση δηλαδή 9% σε έναν χρόνο.

Η συνολική τους περιουσία ανήλθε πέρυσι σε 42,7

τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2007, πριν από την κρίση, ήταν 40,7 τρισεκατομμύρια και το 2004, τρία ακόμη χρόνια νωρίτερα, μόνο 30,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα 42,7 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι ασύλληπτο ποσό. Για να καταλάβει καλύτερα κανείς το μέγεθός του, αρκεί να πούμε ότι τα 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι της Γης παράγουν όλοι μαζί σε έναν χρόνο παγκόσμιο πλούτο 55 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι το 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει τόσο πλούτο όσον παράγει το υπόλοιπο... 99,85% της ανθρωπότητας σε σχεδόν εννέα μήνες! Μιλάμε για απίστευτη άβυσσο στην κατανομή του κοινωνικού πλούτου.

Χάσμα υπάρχει όμως και μέσα στο κλαμπ των εκατομμυριούχων. Από τα 10,9 εκατομμύρια άτομα που είναι οι εκατομμυριούχοι, μόλις 103.000 από αυτούς χαρακτηρίζονται ως ζάπλουτοι, με περιουσία δηλαδή που υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτοί οι ζάπλουτοι λοιπόν, που αποτελούν μόνο το 0,9% των εκατομμυριούχων, έχουν στην κατοχή τους το 36,1% του συνολικού πλούτου των εκατομμυριούχων – δηλαδή το... 0,001% του πληθυσμού κατέχει όσα παράγει το 99,999% της ανθρωπότητας σε πάνω από τρεις μήνες! Αυτό σημαίνει ότι 103.000 άνθρωποι κατέχουν περιουσία αξίας 15,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων...

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εθνική προέλευση αυτών των 10,9 εκατομμυρίων ατόμων που έχουν περιουσία μεγαλύτερη από ένα εκατομμύριο δολάρια. Από τους εκατομμυριούχους του πλανήτη λοιπόν οι 3.104.000 προέρχονται από τις ΗΠΑ και οι 1.739.000 από την Ιαπωνία.

Οι Γερμανοί εκατομμυριούχοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 924.000 εκπροσώπους. Πολύ πίσω δηλαδή από τους Αμερικανούς και τους Γιαπωνέζους, αλλά πολύ μπροστά από τους άλλους Ευρωπαίους – τους 454.000 Βρετανούς και τους 396.000 Γάλλους ή τους 243.000 Ελβετούς και τους 170.000 Ιταλούς εκατομμυριούχους.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εκατομμυριούχων, οι Κινέζοι βρίσκονται στην τέταρτη θέση με 535.000 και οι Καναδοί με

282.000 στην έβδομη. Αυστραλοί (193.000), Βραζιλιάνοι (155.000) και Ινδοί (153.000) συμπληρώνουν τη δωδεκάδα, από την οποία κραυγαλέα είναι η απουσία των Ρώσων. Πολλοί Ρώσοι “ολιγάρχες” είναι ζάπλουτοι, αλλά ο αριθμός των Ρώσων εκατομμυριούχων είναι ακόμη σχετικά περιορισμένος.

Αν θέλει κανείς να δει τη δυναμική των διαφόρων ηπείρων του πλανήτη και των περιοχών του, τότε βλέπει ότι η Βόρεια Αμερική έχει 3.400.000 εκατομμυριούχους, η Ασία 3.300.000, η Ευρώπη 3.100.000.

Σε μεγάλη απόσταση πίσω έρχονται η Λατινική Αμερική με 500.000 και η Μέση Ανατολή με 400.000, ενώ η Αυστραλία με σχεδόν 200.000 εκατομμυριούχους και η Αφρική με 100.000 κλείνουν τη σειρά κατάταξης.

Εύποροι – Πήραν πίσω αμέσως όλα όσα έχασαν

Εκπλήσσει η ευκολία και η ταχύτητα με την οποία οι πλούσιοι - οι οποίοι υπήρξαν τα πρώτα θύματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης ακριβώς επειδή έχουν τα λεφτά τους κυρίως σε σύνθετα τραπεζικά και χρηματιστηριακά προϊόντα- πήραν πίσω αμέσως τα λεφτά που αρχικά είχαν χάσει. Η περιουσία τους, που ήταν το 2007 περίπου 40,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, βυθίστηκε στα 32,8 τρισ. το 2008. Μέσα σε έναν χρόνο όμως ξανάφτασε σχεδόν το προ κρίσης ύψος: ανήλθε στα 39 τρισ. το 2009, και το 2010 με τα 42,7 τρισ. δολάρια το ξεπέρασε κατά πολύ! “Σαν να μη συνέβη ποτέ το κραχ, οι πλουσιότεροι του κόσμου γίνονται διαρκώς πλουσιότεροι” έγραφε εύστοχα στους τίτλους της η βρετανική εφημερίδα “Γκάρντιαν”.

Γιώργος Δελαστίκ

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Φωτό:Wikimedia

12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε σχετικά:

Οι χαοτικές διαφορές στη διανομή και κατοχή πλούτου εν μέσω της οικονομικής κρίσης