

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ



Το Διαδίκτυο δεν ξεχνά... ποτέ!

Η Μαίρη συζητά με συνάδελφό της στη δουλειά:

– Τελικά γιατί δεν προσλάβαμε εκείνον τον νεαρό; Νομίζω Πέτρο δεν τον έλεγαν; Έμοιαζε ικανός και είχε καλές συστάσεις.

– Γιατί ο Γιάννης διάβασε διαλόγους του εν λόγω νεαρού στο

FB, στους οποίους έβριζε όλους τους προηγούμενους εργοδότες του με τρόπο απαράδεκτο! Αποφασίσαμε λοιπόν να μην προστεθούμε και εμείς στη λίστα των εργοδοτών που θα στόλιζε... με τέτοια ωραία κοσμητικά επίθετα στο μέλλον.



Η Φανή συζητά με τη Δανάη:

– Λοιπόν, τι έγινε με την Ελένη; Γιατί μαλώσατε;

– Δεν θα της ξαναμιλήσω ποτέ! Ανέβασε στο FB φωτογραφίες μου από την εκδρομή χωρίς να με ρωτήσει! Δεν ήθελα να με δουν όλοι με τον Γιώργο!

Ο Γιώργος συζητά με τον Κώστα:

– Πολύ μου τη δίνει αυτή η Ελένη! Ανέβασε φωτογραφίες μου με τη Δανάη και τώρα όλο το σχολείο μας σχολιάζει. ... Επίτηδες το έκανε γιατί εγώ δεν της δίνω σημασία.

– Τότε γιατί δεν ανεβάζεις και εσύ εκείνη την απαίσια φωτογραφία της που είναι πεσμένη μέσα στις λάσπες σαν γουρούνα; Πλάκα θα 'χει!

Η Ελένη κλαίει και παραπονιέται στον αδελφό της Πέτρο:

– Ο Γιώργος είναι απαίσιος. Ανέβασε φωτογραφία μου από τότε που είχα γλιστρήσει στις λάσπες και όλοι με σχολιάζουν στο FB και σπάνε πλάκα μαζί μου.

Έβαλε δίπλα στη φωτογραφία μου και ένα κεφάλι γουρουνιού. Μετά από αυτό, εγώ δεν ξαναπάω σχολείο!

– Μην ανησυχείς! Θα του δείξω εγώ! Θα τον τρολάρω και δεν θα ξέρει πού να κρυφτεί από το ρεζιλίκι.

Ο Πέτρος συζητά με τον πατέρα του:

– Τι έγινε παιδί μου και δεν σε πήραν τελικά σ' εκείνη τη δουλειά; Μου είχες πει ότι είχες πάει πολύ καλά στη συνέντευξη. Και έχουμε τόση ανάγκη τα χρήματα...

– Και εγώ έτσι νόμιζα. Δεν κατάλαβα γιατί... Και εγώ την ήθελα τόσο πολύ αυτή τη δουλειά.

Όλοι αυτοί νομίζουν ότι γνωρίζουν το Διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα όμως είναι το Διαδίκτυο που γνωρίζει αυτούς. Και τους γνωρίζει πολύ καλά.. Και όσα το Διαδίκτυο γνωρίζει γι' αυτούς ... δεν θα τα ξεχάσει ποτέ!

Το φετινό σύνθημα της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου που εορτάζεται την 9η Φεβρουαρίου είναι: «Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!» («Play your part for a better internet!»).

Η Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει και αυτή δράση με το βιβλίο της «Ο θέμης σερφάρι στο Διαδίκτυο» της Καθ. Πανεπιστημίου Λίλιαν Μήτρου: «Και μάλλον οι πιο πολλοί δεν ξέρουν ότι όσες πληροφορίες και φωτογραφίες ανεβάζουμε στο facebook ή σε ένα άλλο δίκτυο μένουν εκεί, στο διαδίκτυο για πάντα! Δεν υπάρχει λήθη, δεν υπάρχει λησμονιά στο διαδίκτυο!!! Ακόμα και αν διαγράψουμε τον λογαριασμό μας, το πιο πιθανό είναι ότι θα τις βρούμε σε άλλο λογαριασμό, σε άλλη ιστοσελίδα. Και σκεφθείτε πώς είναι να αποκαλύψουμε ή να γράψουμε κάτι τώρα και **ύστερα να το μετανιώσουμε...**»

Και όπως σημειώνει η προλογίζουσα Καθ. Πανεπιστημίου Τζ. Αλεξανδροπούλου «οι όροι και τα όρια στη χρήση του Διαδικτύου είναι κάτι που πρέπει να μαθαίνεται από την πολύ τρυφερή ηλικία, γιατί έτσι μόνο δημιουργούνται οι μελλοντικοί συνειδητοποιημένοι και επαγρυπνούντες χρήστες, που μέσα από

την αυτορρύθμιση, αποφεύγουν τις κακοτοπιές αξιοποιώντας τις ανεξάντλητες ευκαιρίες για πληροφόρηση, γνώση αλλά και διευκόλυνση σε πρακτικά θέματα που αυτό προσφέρει.».

Καλή ανάγνωση λοιπόν και καλό ... ασφαλές σερφάρισμα.

Τζίνα Παπαντωνοπούλου-Καρατζά

Αυτό τον Φεβρουάριο, διαβάστε:

✘ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ

Περιγραφή

Στα πλαίσια της σειράς ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ κυκλοφόρησε το έκτο βιβλίο της σειράς με τίτλο «**Πολίτες ενωμένοι Ποτέ νικημένοι**», της Μιλένας Αποστολάκη. Ο Γιώργος, ο Θέμης και οι συμμαθητές τους θα πάρουν πρωτοβουλίες, θα οργανωθούν, θα αγωνιστούν και στο τέλος θα καταφέρουν να σώσουν το πάρκο της γειτονιάς τους, που κινδυνεύει από τα σχέδια του Δημάρχου. Μετά από αυτή τη συναρπαστική προσπάθεια ξέρουν πλέον ότι ο μόνος δρόμος που φέρνει αλλαγές και νίκες είναι ο δρόμος της συμμετοχής.

Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα επόμενα έργα της σειράς, η οποία απευθύνεται και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, προτρέποντάς τους να διαβάσουν τις ιστορίες αυτές μαζί με τα παιδιά και να συζητήσουν στη συνέχεια για τα ζητήματα που αναδεικνύονται.

Απόσπασμα

Μαθαίνουμε για το δικαίωμα και την υποχρέωση της συμμετοχής στα κοινά.

✘ ΨΩΝΙΖΩ ΣΥΝΕΤΑ ΔΕΝ ΣΚΟΡΠΑΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ!

Περιγραφή

«Μια φορά κι έναν καιρό
σ' ένα βασίλειο μακρινό
ζούσε ένας βασιλιάς που 'χε ένα γιο.

Αβερταδίνο έλεγαν το βασιλιά,
γιατί σκορπούσε αβέρτα όλα του τα λεφτά
και Ολαταθέλο έλεγαν το γιο,
γιατί τα ήθελε όλα, ΟΛΑ, στο λεπτό!»

Έτσι αρχίζει το παραμύθι που λέει ο μπαμπάς στο θέμη. Ένα παραμύθι για την οικονομία και την κατανάλωση. Ο βασιλιάς Αβερταδίνο και ο γιος του Ολαταθέλος περνάνε άσχημες περιπέτειες στα χέρια τριών πονηρών εμπόρων, που θέλουν να τους κάνουν να ξοδέψουν όλα τους τα λεφτά αποκτώντας πράγματα άχρηστα. Στο τέλος όμως η σοφή κουκουβάγια (που είναι και νομικός) εμφανίζεται, ως από μηχανής θεός, και τους γλιτώνει από την αλόγιστη κατανάλωση, μαθαίνοντάς τους ποια είναι τα δικαιώματα του καταναλωτή. Έτσι και εκείνοι -αλλά και ο θέμης, που ακούει το παραμύθι – βάζουν μυαλό και γίνονται στο εξής υπεύθυνοι και συνετοί καταναλωτές.

Ο Βασιλιάς Αβερταδίνο και ο Πρίγκηπας Ολαταθέλος.

Απόσπασμα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ...

«ΜΗΝ ΤΡΩΣ Ο,ΤΙ ΣΟΥ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ !

Ένα Μενού με Νόμους και με Νου»

☒ Παιδική εκδήλωση στο Ιανό (Σταδίου 24)

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00

Η Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη, η WWF Ελλάς και το βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ (ΙΑΝΟΣ CAFÉ, Σταδίου 24, τηλ.:2103217917) σας προσκαλούν, το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στις 12.00 σε παιδική εκδήλωση, βασισμένη στο βιβλίο της Ελένης Σβορώνου: Μην τρως ό,τι σου σερβίρουν! Ένα μενού με Νόμους και με Νου.

Η συγγραφέας, μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου της, θα μας γνωρίσει τους νόμους για να μπορούμε να διεκδικήσουμε τροφή που να σέβεται την υγεία μας και τον πλανήτη. Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι: **Βίκυ Μπαρμπόκα**, Υπεύθυνη

επικοινωνίας για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή», WWF Ελλάς και **Τζίνα Παπαντωνοπούλου Καρατζά**, Εκδότρια ΠNB.

Μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου διατίθεται για τους σκοπούς και το έργο της WWF Ελλάς




Η ΠNB στη Βιβλιοθήκη του Αρσακείου Ψυχικού

Με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, οι μαθητές της Ε΄και Στ΄τάξης θα παρακολουθήσουν ομιλία της κ. Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτριας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Αρσακείου Ψυχικού, καθώς στο μάθημα τής Πληροφορικής τα παιδιά επεξεργάζονται το βιβλίο της «0 θέμης σερφάρει στο διαδίκτυο».

«Το Σύνταγμα της Ελλάδος για παιδιά»

Παιδική εκδήλωση στον Ιανό (Σταδίου 24)

Σάββατο 5 Μαρτίου, ώρα 12.00

 Η συγγραφέας, Τζίνα Παπαντωνοπούλου – Καρατζά, μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου της, θα μας γνωρίσει τον πιο σπουδαίο από τους νόμους: το Σύνταγμα, που τα δικαιώματα όλων μας προβλέπει και τη δημοκρατία προστατεύει. Θα μάθουμε ακόμα πως όποιος έχει δικαιώματα έχει και υποχρεώσεις! Και πως κάποιες φορές είναι αναγκαίο «...κάποιος να περιοριστεί στην άσκηση του δικαιώματός του, για να μπορέσει κάποιος άλλος να ασκήσει κι εκείνος το δικό του.»

Είσοδος ελεύθερη

Για παιδιά από 5 ετών και άνω

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Η ΠΝΒ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

☒ Η Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη συναντά τους εκπαιδευτικούς της Βόρειας Ελλάδας και διοργανώνει μια σειρά Εκπαιδευτικών Δράσεων:

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου:

«Δικαίωμα και υποχρέωση: όψεις του ίδιου νομίσματος για τον Ενεργό Πολίτη»

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν την έννοια του Ενεργού Πολίτη, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, να «διαβάσουν» και να «παίξουν» στην τάξη με λογοτεχνικά βιβλία και να τα εντάξουν ή να τα αξιοποιήσουν σε προγράμματα καλλιέργειας της «πολιτειότητας». Το εργαστήριο απευθύνεται σε **εκπαιδευτικούς της 6ης Περιφέρειας Θεσσαλονίκης** και οργανώνεται από τη Σχολική Σύμβουλο Ευαγγελία Κανταρτζή.

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου:

«Μικροί Πολίτες εν δράσει – Εκπαιδύοντας ενεργούς πολίτες»

Η Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη πρωταγωνιστεί στην ημερίδα για εκπαιδευτικούς που διοργανώνει η Διεύθυνση **ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης** δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων κ. Χαρίκλειας Τερζητάνου σε συνεργασία με την **Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Κ. Μακεδονίας** δια του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης κ. Νικόλαου Ακριτίδη. Η Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη «κάνει βουτιά» στον χώρο της Φιλαναγνωσίας και της Εκπαίδευσης μέσα από το Εκπαιδευτικό Υλικό **«ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ – Εκπαιδύοντας ενεργούς πολίτες»**. Ένα εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε, προκειμένου να διευκολύνει τους **εκπαιδευτικούς του Δημοτικού σχολείου** μέσα από διαδικασίες βιωματικής, ενεργού και ομαδοσυνεργατικής μάθησης, καθώς και μέσα από το σκεπτικό και τη φιλοσοφία των δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας να «διαβάσουν» και να «παίξουν» στην τάξη με τα βιβλία της Παιδικής Νομικής

Βιβλιοθήκης (βιβλία παιδικής λογοτεχνίας – γνώσεων) και να τα εντάξουν ή να τα αξιοποιήσουν σε προγράμματα καλλιέργειας της έννοιας του «ενεργού πολίτη».

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου:

«ΗΜΕΡΙΔΑ – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη – Η καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη ή αλλιώς της πολιτειότητας (ή πολιτότητας), όπως έχει αποδοθεί στα ελληνικά ο όρος citizenship, αποτελεί ζητούμενο τόσο σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία όσο και σε πολλά fora σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς αποτελεί τη βάση κάθε είδους αειφορίας: περιβαλλοντική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική (UNESCO, 2010)»

Στο πλαίσιο της ιδιότητας του πολίτη και της καλλιέργειάς της, θα κινηθεί και η ημερίδα στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, βασιζόμενη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (30'), το οποίο θα απευθύνεται σε γονείς, θα αναλυθεί η έννοια της Πολιτειότητας και της δυνατότητας καλλιέργειας ενεργών πολιτών μέσα από την παιδική λογοτεχνία και ειδικά μέσα από τα βιβλία γνώσεων. Με βάση τη θεματολογία των βιβλίων της Παιδικής Νομικής Βιβλιοθήκης, τα οποία κατεξοχήν ανήκουν στα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία γνώσεων, θα δούμε τις πτυχές του ενεργού πολίτη και την αναγκαιότητα παιδαγωγικής και παιδοκεντρικής προσέγγισης του θέματος μέσα από μια «νομική ματιά». Στο δεύτερο μέρος, θα ακολουθήσουν 3 παράλληλα εργαστήρια για παιδιά, ανά δύο τάξεις με τίτλο «Μικροί πολίτες εν δράσει» και ένα εργαστήριο με τίτλο «Ζητείται δικηγόρος με μουστάκια και ουρά» αφιερωμένο στα δικαιώματα των ζώων και την υπευθυνότητα των ανθρώπων προς αυτά.



Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΗΓΕ ...

ΠΝΒ και Δίκτυο Δικαιωμάτων του παιδιού



Η ΠΝΒ και η Ελένη Σβορώνου με το βιβλίο της «Ζητείται δικηγόρος με μουστάκια και ουρά» συναντήθηκαν με τα παιδιά του Δικτύου Δικαιωμάτων του Παιδιού την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2016, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απολαύσουν την παρουσίαση του βιβλίου από την αγαπημένη τους συγγραφέα και να μάθουν πώς μπορούν να προστατέψουν τα ζώα που τόσο αγαπούν.


Η ΠΝΒ στο ΚΠΕ Λαυρίου



Η συγγραφέας Βικτώρια Μπαντή, με το βιβλίο της «Μικρές Οδύσσειες Παιδιών», συμμετείχε το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016, στο εργαστήριο με θέμα «Η Παιδική Λογοτεχνία κοιτάζει τους Πρόσφυγες στα μάτια...» των: Χρύσας Κουράκη, (Ph.D.) Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, και Βέρας Βορύλλα, (M.Ed.), Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής στο πλαίσιο διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: «Χθες εμείς... σήμερα άλλοι: Το προσφυγικό ζήτημα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία».

Το σεμινάριο διοργάνωσαν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας – Λαυρίου – Ελευσίνας σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες ΠΕ όλων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η ΠΝΒ και ο Βασίλης Παπαθεοδώρου με το βιβλίο του «Ήταν το Ίνδαλμά μου» στα σχολεία


 Η Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη και ο συγγραφέας Βασίλης Παπαθεοδώρου με το βιβλίο του “Ήταν το ίνδαλμά μου” πέρασαν μια ολόκληρη μέρα με τα παιδιά, σε τέσσερα διαφορετικά σχολεία:

Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα- CGS, Κολλέγιο Αθηνών (Λάτσειο και Μποδοσάκειο Δημοτικό) και Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.

Ευχαριστούμε θερμά τους/τις υπεύθυνους των Βιβλιοθηκών για τη φιλοξενία και διοργάνωση, τα παιδιά για το ενδιαφέρον και την αγάπη τους και φυσικά τον ακούραστο Βασίλη Παπαθεοδώρου!




Η ΠNB και ο συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου (Skype) στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.

 Με αφορμή το βιβλίο του “ΠΩΣ ΕΜΠΛΕΞΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και άλλες άγνωστες λέξεις” ο συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου είχε μια πολύ δημιουργική συνάντηση μέσω Skype με τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. Το θέμα της συζήτησης τους: η απονομή της δικαιοσύνης. Οι ερωτήσεις πολλές και οι ιδέες ακόμα περισσότερες. Τα παιδιά, που είχαν ήδη διαβάσει το βιβλίο, είχαν την ευκαιρία να κάνουν ουσιαστική συζήτηση με τον δημιουργό του που με ιδιαίτερη χαρά μοιράστηκε μαζί τους τις σκέψεις και τους στόχους του έργου του.

Ένα βιβλίο της Παιδικής Νομικής Βιβλιοθήκης ακόμη μια φορά γίνεται εργαλείο γνώσης και συνάμα ψυχαγωγίας για τα παιδιά.

Η ΠNB, η WWF και η Ελένη Σβορώνου στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου.

 Οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου συνάντησαν την Ελένη Σβορώνου με το βιβλίο της “Μην τρως ό,τι σου σερβίρουν!” Ένα Μενού με Νόμους και με Νου».

Έπαιξαν, γεύτηκαν και διασκέδασαν με τις δοκιμασίες του πρωταγωνιστή Κυρίου Φρικασέ, μαθαίνοντας ταυτόχρονα για τους νόμους που προστατεύουν τη διατροφή μας και τον πλανήτη μας. Στο τέλος, τα παιδιά έδωσαν στη συγγραφέα το δικό τους βιβλίο συνταγών για υγιεινή διατροφή που σέβεται τον πλανήτη!

—

Η συγγραφέας του βιβλίου της ΠNB «Μικρές Οδύσσειες» Βικτώρια Μπαντή στην Ειδομένη



Τα παιδιά πρόσφυγες είναι... παιδιά. Ακούγεται αυτονόητο αλλά για μένα ήταν μια ιδιαίτερη διαπίστωση όταν βρέθηκα το Σεπτέμβριο του 2015 στην Ειδομένη ως εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Τα παιδιά κουβαλούσαν τα παιχνίδια τους, λούτρινα ζωάκια κουρασμένα, ταλαιπωρημένα αλλά τόσο αγαπημένα.

Τα παιδιά μάζευαν καπάκια από τα μπουκάλια και έστηναν πύργους. Έπαιζαν κυνηγητό μέσα στη βροχή και χαμογελούσαν. Η διαφορετική γλώσσα δεν αποτελούσε εμπόδιο, οι κώδικες επικοινωνίας τους είναι κοινοί. Ζωγράφιζαν σπίτια, ήλιους και δέντρα. Κρατούσαν σφιχτά τους γονείς του από το χέρι για μη χαθούν στο πλήθος.

Ζητούσαν αγκαλίτσα για να νιώσουν την ασφάλεια. Τα παιδιά πρόσφυγες είναι πάνω από όλα παιδιά και δικαιούνται να ζήσουν την παιδικότητα, την αθωότητα και το παιχνίδι. Ο Μανσούρ από το Αφγανιστάν, η Ντόχα από τη Συρία. Στα μάτια τους είδα τα παιδιά μου, τα παιδιά μας. Το πιο σημαντικό και αδιαμφισβήτητο είναι ότι το μέλλον τους ανήκει. Και η σκέψη αυτή μου δίνει χαρά, δύναμη και αισιοδοξία. – Βικτώρια Μπαντή

—

Από newsletter της Παιδικής Νομικής Βιβλιοθήκης

E: paidikinb@nb.org

ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, nb.org

ΑΘΗΝΑ Τ 210 3678800 |

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 210 4184212 |

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ 2310 532134 |

ΠΑΤΡΑ Τ 2610 361600