

# ΤΑ ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ (του Παναγιώτη Κωνσταντίνου)



Οι εκπρόσωποι της τρόικας επέστρεψαν στην Αθήνα και μαζί τους και τα σενάρια σχετικά με το πάγωμα της δόσης σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία. Για ακόμη μια φορά, σύμφωνα με τις διαρροές, οι διαπραγματεύσεις θα

είναι “σκληρές”. “Θα υπάρξει συμφωνία ή η τρόικα θα σταματήσει τον δανεισμό και θα χρεοκοπήσουμε; “Τα ίδια ερωτήματα, όπως και παλιότερα, ανέλαβε να αναπαράγει αυτές τις μέρες το διεθνές πρακτορείο **Reuters**, με “αποκλειστικά” δημοσιεύματα. “Συστηματικά, εδώ και περίπου τρεισήμισι χρόνια, παίζεται ένα παιχνίδι με στόχο να ασκηθεί πίεση στον ελληνικό λαό και να αποδεχτεί αυτά που αποφασίζονται μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας. Χρησιμοποιείται πάντα η απλή λογική του τρόμου και του φόβου”, δηλώνει στο **tvxs.gr** ο καθηγητής Οικονομικής θεωρίας **Γιάννης Βαρουφάκης**.

“Πρόκειται για μια διαδικασία καθαρά πολιτική στην οποία ασφαλώς εμπλέκονται δημοσιογράφοι και δημοσιογραφικοί οργανισμοί, ακόμα και διεθνείς, στο πλαίσιο της πειθάρχησης των χωρών της περιφέρειας”.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βαρουφάκης η τρόικα “έχει επιβάλει στην **Ελλάδα μια δανειακή συμφωνία με όρους που γνωρίζει και η ίδια πως είναι αδύνατο να τηρηθούν**. Αναγκάζεται να φάσκει και να αντιφάσκει. Έρχεται δήθεν κάθε φορά να ελέγξει αν τηρούνται οι όροι όταν ξέρει πως αυτοί δεν μπορούν να τηρηθούν. Όπως το ξέρει και η ελληνική κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα η τρόικα είναι αυτή που κάθε φορά που επισκέπτεται την Αθήνα θα πρέπει να βρίσκει δικαιολογίες για να δίνει τις δόσεις”.

“Μην ξεχνάμε πως υπήρξε μια περίοδος το 2012, περίπου οκτώ μήνες που οι δόσεις είχαν παγώσει λόγω της πολιτικής αστάθειας. Τι συνέβη τότε; Τίποτα. Απλώς η ΕΚΤ έκανε τα στραβά μάτια και έδινε το δικαίωμα στις ελληνικές τράπεζες να αγοράζουν βραχυπρόθεσμα τίτλους του ελληνικού δημοσίου, που αποδεχόταν η ΕΚΤ μέσω του συστήματος ELA για την παροχή ρευστότητας, η οποία είναι μέρος του συστήματος ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών. προς τις ελληνικές τράπεζες. Αυτές με τη σειρά τους μετέφεραν αυτή τη ρευστότητα στο ελληνικό δημόσιο. Πάντα κάποιον τρόπο έβρισκαν για να μην κάνει στάση πληρωμών η Ελλάδα”.

**Όλα αυτά γίνονται, όπως αναφέρει, για να κερδηθεί χρόνος** ώστε “να αποφασίσουν οι ισχυροί της ευρωζώνης αν υπάρχει κάποια συμφέρουσα λύση για να προωθηθεί ή αν δεν υπάρχει τότε να διαλύσουν την ευρωζώνη”. Ο Γιάννης Βαρουφάκης σημειώνει πως “αυτές οι καταστάσεις μπορούν να κρατούν για πολύ αλλά όχι για πάντα”.

Η Ευρώπη, προσθέτει, “είναι αρκετά πλούσια για να συνεχίζει να σπαταλάει τον πλούτο της αποδομώντας τον εαυτό της”. “Ας σκεφτούμε πως για τη Σοβιετική Ένωση, που είχε εξοκείλει ουσιαστικά από τη δεκαετία του '60, χρειάστηκαν δεκαετίες μέχρι τελικά να καταρρεύσει. Ένα λοιπόν μόρφωμα όπως είναι η **ευρωζώνη, αν δεν γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για να διασωθεί, είναι σίγουρο πως θα καταρρεύσει αλλά είναι δύσκολο να προβλέψεις το πότε**”. Ο κ. Βαρουφάκης υπογραμμίζει πως “η ευρωζώνη μπορεί να διασωθεί αλλά χρειάζεται μια τελείως διαφορετική λογική διάσωσης από αυτήν που σήμερα ενστερνίζονται οι ισχυροί και συγκεκριμένα η Γερμανία. Αν δεν αλλάξει αυτή η λογική τότε είναι απολύτως σίγουρο, με μαθηματική ακρίβεια, πως η ευρωζώνη θα καταρρεύσει”.

**Αυτή η διαφορετική λογική αντικατοπτρίζεται εν μέρει και στην αντιπαράθεση του ΔΝΤ με την Ευρώπη, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις των αξιωματούχων για το**

σχέδιο που ακολουθείται, όπως στο ελληνικό πρόγραμμα. “Το ΔΝΤ τουλάχιστον σε αυτό το σημείο έχει μια λογική αντιμετώπιση, χωρίς ωστόσο να έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το τι πρέπει να γίνει στην ευρωζώνη. Ωστόσο ξέρει τι δεν μπορεί να ισχύσει. Για παράδειγμα πως μπορεί να συνεχίσει η Ευρώπη με ένα κατακερματισμένο τραπεζικό σύστημα το οποίο στηρίζεται στα κράτη, όταν τόσο τα κράτη όσο και το τραπεζικό σύστημα είναι πτωχευμένα;”, διερωτάται και συνεχίζει: “Το ΔΝΤ το ξέρει αυτό. Η Ευρώπη είναι αυτή που προσποιείται και επιμένει πως τα τραπεζικά συστήματα των χωρών μπορούν να συνεχίζουν να ανακεφαλοποιούνται από τον ESM με δανεικά από τους Βορειοευρωπαίους πολίτες”.

**Σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης του ΔΝΤ από την τρόικα** ο κ. Βαρουφάκης σημειώνει πως το Ταμείο “έχει ήδη προετοιμάσει την έξοδό του”. “Με τα mea culpa, τις έντονες διαφωνίες για τη βιωσιμότητα του χρέους, με την έκθεσή του, που ουσιαστικά ήταν καταπέλτης απέναντι στο ίδιο το μνημόνιο, έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για την αποχώρησή του. Το αν τελικά αυτό θα συμβεί είναι καθαρά ένα πολιτικό θέμα που θα αποφασιστεί μεταξύ τριών-τεσσάρων αρχηγών κρατών και της Κριστίν Λαγκάρντ”. Εξάλλου, όπως αναφέρει, “το ΔΝΤ ποτέ δεν υπήρξε απαραίτητο στοιχείο της τρόικας. Το ΔΝΤ δεν ενεπλάκη επειδή δεν υπήρχαν χρήματα από την ΕΕ έτσι κι αλλιώς η συνεισφορά του ήταν το 1/3 των πακέτων. Συμμετείχε καθώς με την παρουσία του νομιμοποιούσε τεχνοκρατικά τις παρεμβάσεις και ουσιαστικά ενορχήστρωνε τις επισκέψεις της τρόικας”. “Ήξερε πως να το κάνει αυτό καθώς το ΔΝΤ έχει κάνει τέτοιου είδους εγκληματικά παιχνίδια σε πολλές χώρες και για πολλές δεκαετίες”.

**Τέλος στην ερώτηση αν εκτιμά πως θα υπάρξουν νέα μέτρα το επόμενο διάστημα** η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: “Τα νέα μέτρα είναι δεδομένα. Υπάρχει ένα κενό της τάξης των 4 δις λόγω των αστοχειών του προγράμματος που ήταν δεδομένο πως θα υπάρξουν και δεν βλέπω πως αυτό το κενό θα μπορούσε να καλυφθεί χωρίς και νέα μέτρα, απλά με περαιτέρω χρηματοδότηση”.

**Παναγιώτης Κωνσταντίνου**

**Πηγή/φωτό: TvxS**