

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ



Ο τρόπος με τον οποίο η Δύση «κυνηγά» τον Έντουαρντ Σνόουντεν, είναι απολύτως ενδεικτικός της νέας τάξης πραγμάτων. Όποιος αποκαλύπτει την αλήθεια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν εγκληματίας, έστω κι αν ο ίδιος δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο και αντισυνταγματικό.

Παράνομα και αντισυνταγματικά συνεχίζει αντιθέτως να δρα η κυβέρνηση της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της.

Οι Η.Π.Α που προσπαθούν πεισμηδώς σε κάθε ευκαιρία να αυτοπροβληθούν ως «φάρος» των ελευθεριών και της δημοκρατίας (ανάλογα βέβαια με την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας που παρεμβαίνουν) έχουν μεταβληθεί στο μεγαλύτερο αστυνομικό κράτος του κόσμου, εξάγοντας μάλιστα όπως και όπου μπορούν το παράδειγμα του Μεγάλου Αδερφού...

Η εκτεταμένη παρακολούθηση των πολιτών της χώρας αλλά και των συμμάχων χωρών από το ανώτατο επίπεδο ηγεσίας μέχρι τους πολίτες αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής διακυβέρνησης. Η αμερικανική ηγεσία μάλιστα θεωρεί ως αυτόματο κεκτημένο δικαίωμα τη δυνατότητα να παραβιάζει κάθε έννοια ατομικών ελευθεριών, όντας σε πλήρη αντίθεση με το ίδιο το

αμερικανικό σύνταγμα. Το επίπεδο των παρακολουθήσεων πολιτών και φορέων στη χώρα από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (National Security Agency – NSA), **θα το ζήλευαν και τα πλέον ολοκληρωτικά καθεστώτα του περασμένου αιώνα...**

Όποιος μάλιστα **αποπειραθεί να αποκαλύψει ότι η... αμερικανική κυβέρνηση παρανομεϊάντιμετωπίζεται σαν τρομοκράτης και εγκληματίας** από την κυβέρνηση που έχει καταλύσει κάθε έννοια εσωτερικού και διεθνούς δικαίου.

Σκοπός ο εκβιασμός, ο εκφοβισμός και εν τέλει η παύση κάθε αντιτιθέμενης φωνής.

Ο Σνόουντεν, σε ένα διπλωματικό θρίλερ που θύμισε την περίπτωση Άσαντζ, επικυρήχθηκε σε ολόκληρη την πλανητική επικράτεια από την Ουάσινγκτον, επειδή απλώς αποκάλυψε τις παράνομες μεθόδους που κατά κόρον χρησιμοποιεί η αμερικανική κυβέρνηση και οι υπηρεσίες παρακολούθησής που δουλεύουν για αυτήν. **Καμία εξουσία σήμερα, πόσο μάλλον η αμερικανική, δεν θέλει τη διαφάνεια και την αλήθεια.** Οι κυβερνήσεις θέλουν να **δρουν ανεξάρτητα από τους πολίτες, και δεν θα ανέχονται πλέον κανέναν έλεγχο από κανέναν.**

Οι άνθρωποι **όχι μόνο θα παραπληροφορούνται από τα κορπορατικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν θα έχουν και καμία δυνατότητα να μαθαίνουν, να ελέγχουν, να κρίνουν και να αποκαλύπτουν...**

Η **παρακολούθηση των πολιτών, η οποία έχει πλέον λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στις Η.Π.Α.** και η οποία χάρη στις νέες τεχνολογίες είναι πολύ πιο εύκολη από ότι στο παρελθόν, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τεράστιο όγκο πληροφοριών για την ζωή, τις συνήθειες και τις απόψεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Ελευθεριών του Πολίτη (American Civil Liberties Association) οι παρακολουθήσεις ηλεκτρονικών μηνυμάτων και άλλων δεδομένων χρηστών διαδικτύου αυξήθηκαν κατά **361% από το 2009 έως το 2011**, ενώ στο ίδιο διάστημα η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αυξήθηκε κατά **60%**. Ο διευθυντής του FBI Ρόμπερτ Μίλλερ μάλιστα παραδέχτηκε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Γερουσίας ότι **«μικρός αριθμός» κατασκοπευτικών**

αεροσκαφών χρησιμοποιείται τακτικά με σκοπό την παρακολούθηση της **αμερικανικής επικράτειας**.

Δεν είναι δυνατόν φυσικά να μιλάμε για δημοκρατικό κράτος όταν ένας **τεράστιος μηχανισμός παρακολούθησης στοχεύει κάθε Αμερικανό –και όχι μόνο- πολίτη**. Βασικές συνταγματικές ελευθερίες έχουν καταπατηθεί και η εξουσία σε ρόλο Μεγάλου Αδερφού διεκδικεί περίπου ως αυτονόητη την επιτήρηση των πολιτών σε κράτη-φυλακές, περίπου όπως διεκδικεί το μονοπώλιο της βίας ανεξαρτήτως κλίμακας της τελευταίας.

Το κολοσσιαίο πρόγραμμα παρακολούθησης διαδικτυακών συνδέσεων και τηλεφωνικών γραμμών, αποτελεί το μεγαλύτερο από τα μεγάλα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Ομπάμα και έκανε μερικούς να ζητήσουν ακόμα και την παραπομπή του σε ειδική ακροαματική διαδικασία, προκειμένου ο Αμερικανός Πρόεδρος να δώσει εξηγήσεις.

Στην Ευρώπη, ο επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Έλμαρ Μπροκ ήταν αρκετά γλαφυρός: **«Ο Τζορτζ Οργουελ δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που γίνεται, οι ΗΠΑ έχουν χάσει τελείως την ισορροπία. Η κατασκοπεία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που θεωρούσα αδιανόητες για δημοκρατική χώρα»**.

Για τις ευρωπαϊκές ηγεσίες, οι οποίες εδώ και χρόνια προσπαθούν να ακολουθήσουν τα ολοκληρωτικής έμπνευσης αμερικανικά προγράμματα παρακολούθησης, η έκπληξη δεν ήρθε από την είδηση περί κατασκοπείας, αλλά από την κλίμακα της: «Όλοι κατασκοπεύουμε, αλλά εδώ η διαφορά έχει να κάνει με την κλίμακα, περισσότερες από 60 εκατομμύρια συνδέσεις μόνο στη Γερμανία σε μία μόνο ημέρα» ανέφερε σχετικά ο Φρανσουά Χάισμπουργκ του Ιδρύματος Στρατηγικών Αναλύσεων με έδρα το Παρίσι.

Πληροφορίες από: Global Research, New York Times, American Civil Liberties Association, Telegraph

Φωτό: wikipedia

Άρης Καπαράκης
Συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
ariskararakis@gmail.com

4 Ιουλίου 2013