

ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΚΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ



Αποτυχία απαγόρευσης του εμπορίου πολικής αρκούδας

Το εμπόριο πολικής αρκούδας θα συνεχιστεί κανονικά, καθώς στη Διάσκεψη για το Διεθνές Εμπόριο Ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση στην Μπανγκόκ οι υποστηρικτές του επικράτησαν έναντι αυτών που υποστήριζαν την απαγόρευσή του. Το διπλωματικό παιχνίδι πίσω από την ψηφοφορία για τις 20-25.000

εναπομείναντες πολικές αρκούδες είχε **αξιοζήλευτο παρασκήνιο**.

Η ψηφοφορία για κατάργηση ή όχι του εμπορίου πολικής αρκούδας έγινε με πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών! Από τους 178 αντιπροσώπους, οι **38 ψήφισαν υπέρ της κατάργησης**, **42 κατά**, ενώ 46 απείχαν. Άλλες 52 χώρες δεν παρέστησαν στην ψηφοφορία.

Ουσιαστικοί αντίπαλοι σε αυτή την υπόθεση ήταν ο **Καναδάς με τη Δανία** από την μία πλευρά, και οι **Η.Π.Α. με την Ρωσία** από την άλλη.

Ο Καναδάς, που φιλοξενεί το 60% και πλέον του είδους και η μόνη χώρα στον κόσμο που επιτρέπει τις εξαγωγές προϊόντων προερχόμενων από πολική αρκούδα, είχε την υποστήριξη οργανώσεων όπως η WWF, στην επιχειρηματολογία του ότι **δεν στοιχειοθετείται επαρκώς επιστημονικά** το γεγονός ότι οι πολικές αρκούδες είναι είδος που απειλείται με εξαφάνιση.

Οι ιθαγενείς Ινουίτ του καναδικού αρκτικού κύκλου ζουν κυρίως από το κυνήγι και το εμπόριο της λευκής αρκούδας. Υπολογίζεται

ότι οι Ινουίτ σκοτώνουν περί τις 600 πολικές αρκούδες ετησίως. Από το κυνήγι της, εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό η επιβίωση των κοινοτήτων των Ινουίτ.

Η καναδική αντιπροσωπεία τόνισε ότι το κυνήγι και η εμπορία πολικών αρκούδων είναι απολύτως ελεγχόμενα, προσπαθώντας έτσι να διασκεδάσει τις ανυσηχίες για την πιθανή εξαφάνιση των 16.000 πολικών αρκούδων που εκτιμάται ότι ζουν σήμερα στον καναδικό αρκτικό κύκλο.

Η Δανία προκάλεσε την αποχή της Ε.Ε. Καθώς τα κράτη-μέλη ψηφίζουν ως ενιαίο μπλοκ, η Δανία, που έχει παραδοσιακούς οικονομικούς δεσμούς με την πρώην αποικία της **Γροιλανδία** (στην οποία γίνεται εμπορία προϊόντων λευκής αρκούδας), ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποχωρήσει, έστω και εάν τα περισσότερα κράτη-μέλη είχαν εκφράσει θεωρητικά την αντίθεσή τους στην συνέχιση της εμπορίας πολικής αρκούδας.

Από την άλλη πλευρά, στην απαγόρευση του εμπορίου πολικής αρκούδας **πρωτοστάτησαν, με αξιοζήλευτο για τις εν γένει περιβαλλοντικές τους ανησυχίες, οι Η.Π.Α.**

Αντιπρόσωποι αρκετών εθνών (ακόμα και μερικών που υποστήριξαν την απαγόρευση), έκαναν λόγο για **προσπάθεια της Ουάσινγκτον να αμβλύνει τις κατηγορίες που δέχεται για αδιαφορία στα περισσότερα περιβαλλοντικά θέματα.** Μέσω του εμπορίου πολικής αρκούδας, οι αντιπρόσωποι της Ουάσινγκτον προσπάθησαν **να παίξουν στα σίγουρα:** πρόκειται για έναν τομέα από τον οποίο δεν αποκομίζουν κέρδος, ενώ ταυτόχρονα έδειξαν –σε έναν έστω περιβαλλοντικό τομέα- την ανησυχία τους.

Την ίδια ανησυχία και τον ίδιο ζήλο για το μέλλον των πολικών αρκούδων εξέφρασε και η **Ρωσία**, η οποία συντάχθηκε με την πρόταση των Η.Π.Α. για απαγόρευση. Η Ρωσία πάντως είχε ένα σημαντικό επιχείρημα: πολλοί λαθρέμποροι χρησιμοποιούν καναδικές άδειες εξαγωγής προϊόντων λευκής αρκούδας για να εξάγουν παράνομα αρκούδες από τη ρωσική επικράτεια.

Τα κέρδη από την εμπορία λευκής αρκούδας έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα έχει αυξηθεί και το

κυνήγι της. Σε κάποιες περιοχές του Καναδά μάλιστα, τα θηράματα, μόνο εντός του 2012, τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2011.

Οι πολιτικές αρκούδες που χαρακτηρίζονται από το 2008 ως **“ευάλωτο” είδος** (ένα στάδιο πριν χαρακτηριστεί “απειλούμενο”) από τον Κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), αντιμετωπίζουν εδώ και πολλά χρόνια τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας. Εκτός από το κυνήγι, η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας και το λιώσιμο μεγάλων τμημάτων πάγων στον Αρκτικό Κύκλο, αναγκάζει **μεγάλους αριθμούς πληθυσμών να μετακινούνται νοτιότερα** προκειμένου να βρουν τροφή και κάποιο μέρος να κατοικήσουν. Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν αναδείξει τους κινδύνους προσαρμογής του είδους στα νέα κλιματικά δεδομένα, αλλά και τον κίνδυνο εξαφάνισης του είδους.

Όμως στην ψηφοφορία για την απαγόρευση εμπορίου της, αυτές οι έρευνες αγνοήθηκαν ή κρίθηκαν “ανεπαρκείς” επιστημονικά, έστω κι αν προέρχονται από διάσημα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ο ρόλος της πολιτικής αρκούδας στα οικοσυστήματα στα οποία βρίσκεται είναι κεφαλαιώδους σημασίας καθώς πρόκειται για apex predator, για ζώο δηλαδή που βρίσκεται **στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας**. Έτσι η μείωση του πληθυσμού της, επιφέρει τεράστιες και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τα οικοσυστήματα των οποίων αποτελεί μέρος.

Πηγές: BBC, Guardian, CITES

Χάρτης: Οι περιοχές διαβίωσης της πολιτικής αρκούδας, wikipedia

Άρης Καπαράκης
Συνεργάτης της MKO Σόλων
ariskaparakis@gmail.com

7 Μαρτίου 2013