

# SCRIPTA MANENT – ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ (23-30/1/2012)



«Εβδομαδιαία επισκόπηση παραγνωρισμένων ειδήσεων επικαιρότητας που πρέπει να έχουμε πρόχειρες σε ένα συρτάρι»

(Από δημοσιεύσεις της 4<sup>ης</sup> εβδομάδας του Ιανουαρίου 2012)

Η ελευθερία από την εσωτερική βαρβαρότητα ξεκινά από μέσα μας «Είναι δύσκολο να ανοίξουμε μια διέξοδο μέσω μιας οικολογικής επανάστασης. Και γιατί είναι δύσκολο; Από την δεκαετία του '60 ο Μαρκούζε είχε επισημάνει, ότι αυτό το απεχθές κοινωνικό **σύστημα δεν βρίσκεται πια έξω από τον άνθρωπο, αλλά έχει ενσωματωθεί μέσα στον άνθρωπο και έχει υποχρεώσει τον άνθρωπο να το αναπαράγει συνεχώς.** Αυτό τι λέει; Αυτό λέει, ότι υποχρεωτικά, έχουμε μια μετάλλαξη της συνείδησης, μια μεταφορά της, **από την αυτονομία της αναζήτησης του καλού ή της ζωής, σε μια πρακτική η οποία αναπαράγει το σύστημα.** Μας έχουν υποχρεώσει να παίρνουμε αυτοκίνητα, μας υποχρεώνουν να παίρνουμε κινητά, μας υποχρεώνουν να κάνουμε τούτο, ή το άλλο. Έχουν οργανώσει έτσι τη ζωή, ώστε δεν μπορούμε να διαφύγουμε. **Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη μια επανάσταση της οικολογίας. Γιατί πρέπει να απαλλαγεί ο άνθρωπος, να ξεράσει από μέσα του, όλο το σύστημα, να μπορέσει να απελευθερωθεί και να μπορέσει τελικά να δει τα πράγματα όπως είναι,** να δει τη ζωή του, να παλέψει, ν' αντισταθεί, να πολεμήσει. Γι' αυτό ο δρόμος προς την απελευθέρωση από τη βαρβαρότητα, είναι ένας δρόμος πάνω από την πυρρά, που πρέπει να περάσει ο καθένας μας. Πάρα πολύ δύσκολος δρόμος.»

Χρόνης Μίσσιος, “Η κοινωνία δείχνει να έχει πάθει εγκεφαλικό”,  
Tnxs.gr , 25/1/2012

\*\*\*

### **Το περιβάλλον είναι πάντα παρόν**

«Το εμπόριο ελεφαντόδοντου μπορεί θεωρητικά να έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1990, αλλά μόνο το 2011 κατασχέθηκαν 23 τόνοι, ποσότητα που απαιτεί τον θάνατο τουλάχιστον 2.500 ελεφάντων. Καθώς το ελεφαντόδοντο είναι προϊόν που αντέχει στο χρόνο, τα αποθέματα που υπάρχουν μπορεί να έχουν προέλθει από θανάτους ελεφάντων αρκετά χρόνια πριν. Όμως από το 2007 παρατηρείται τεράστια αύξηση στη λαθρεμπορία ελεφαντόδοντου σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και οι θανατώσεις ελεφάντων είναι επίσης αυξανόμενες.

Σύμφωνα με το δίκτυο Traffic, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει το εμπόριο προϊόντων ζώων, το 2011 ήταν η χρονιά με την μεγαλύτερη διακίνηση ελεφαντόδοντου την τελευταία 20ετία, αν ληφθούν υπόψη οι κατασχέσεις τεράστιων ποσοτήτων που έλαβαν χώρα σε όλο τον πλανήτη.

Η ποσότητα των κατασχεθέντων μάλιστα είναι όλο και μεγαλύτερη τα τελευταία 14 χρόνια. Σε 13 περιπτώσεις κατασχέσεων το συνολικό βάρος ξεπερνούσε τα 800 κιλά, με το σύνολο του ελεφαντόδοντου που κατασχέθηκε την προηγούμενη χρονιά να ξεπερνά τους 23,6 τόνους, έναντι 9,7 το 2010. Σύμφωνα με το δίκτυο ο βασικός λόγος κλιμάκωσης του λαθρεμπορίου ελεφαντόδοντου είναι η αυξανόμενη ζήτηση από τις ασιατικές αγορές και ιδίως την Κίνα, η οποία σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν πληρώνει σε εξαιρετικά υψηλές τιμές.»

Αρης Καπαράκης, “Λαθρεμπόριο ελεφαντόδοντου: Χρυσές δουλειές, παραθυράκια και υποκρισία”, 26/1/2012

\*\*\*

### **Πυρηνικός και προϊστορικός άνθρωπος. Επικίνδυνη συνύπαρξη**

«Τώρα όμως που αφυπνίσαμε το νετρόνιο (τη βόμβα νετρονίου) θα πρέπει να καταλάβουμε πως το απίθανο «Παγκόσμιο Ατύχημα» είναι πιο κοντά από ότι μπορούμε να φαντασθούμε, γιατί στο νετρόνιο

είναι συνοψισμένη η Ιστορία του Σύμπαντος και γιατί στους ιούς και τη μικρή ζωή είναι η Ιστορία της Ζωής.

Δεν μπορούμε να αφήνουμε να κυβερνιέται το νετρόνιο από τον - από ηθική και ψυχολογική άποψη- παλαιολιθικό πολιτισμό μας. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε την ιστορία του Σύμπαντος στην αδιαφορία μας, στην οικονομία της απληστίας και στο πολιτικό θέατρο που αναγορεύει την τύχη και το βούρκο των παθών ως τον υπέρτατο παράγοντα.

Το απίθανο δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη μας. Ο πόνος θα μας επισκεφτεί -όσο κι αν τώρα με μαζοχιστική τυφλότητα δεν το καταλαβαίνουμε- για κάθε μας ηθικό λάθος.»

Γιάννης Ζήσης, “Το απίθανο και η ιστορία”, 24/1/2012

\*\*\*

### **Περί οικονομικού ολοκληρωτισμού και εκβιαστών**

«Ο επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ Αντόνιο Ταγιάνι επέκρινε σήμερα τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης λέγοντας ότι «δουλεύουν για το δολάριο» επειδή υποβαθμίζουν διαρκώς το αξιόχρεο ευρωπαϊκών χωρών. “Δεν μου αρέσει η δουλειά των οίκων αξιολόγησης επειδή **δεν την κάνουν με διαφάνεια** και έχουν κάνει πολλά λάθη”, τονίζει ο Ταγιάνι σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα «El País».

Ο Ταγιάνι κατηγόρησε τους οίκους αξιολόγησης για **“εκβιασμό”** επειδή ανακοίνωσαν υποβαθμίσεις λίγο πριν η ΕΕ συζητήσει ένα φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές κατά τη σύνοδο κορυφής που έχει προγραμματιστεί για την 30η Ιανουαρίου. **“Υποστηρίζω πως πρέπει να τους επιβληθούν κανόνες”**, δήλωσε ο Ταγιάνι, ο οποίος είναι Ιταλός. Ο ίδιος ζήτησε να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης. Οι τρεις κύριοι οίκοι που υφίστανται σήμερα έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ».

“Οι οίκοι αξιολόγησης «δουλεύουν για το δολάριο», λέει Επίτροπος της Ε.Ε”, Καθημερινή, 23/1/2012

\*\*\*

### **«Να πουλάς φόβο για να αγοράζεις φτηνά»**

**«Πιο απαισιόδοξος από ποτέ εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό περιοδικό Newsweek ο πολυεκατομμυριούχος επενδυτής George Soros ο οποίος περιγράφοντας την παγκόσμια οικονομική κατάσταση με τα μελανότερα χρώματα.**

“Δεν είμαι εδώ για να σας κάνω να χαρείτε. Η κατάσταση είναι η πιο σοβαρή και δύσκολη που έχω αντιμετωπίζει στην καριέρα μου. Αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή η οποία μπορεί να συγκριθεί με πολλούς τρόπους με αυτή που επικρατούσε κατά το 1929-30 τη χρονιά της μεγάλης ύφεσης. Αντιμετωπίζουμε σήμερα μια υποχώρηση στα οικονομικά μεγέθη στον ανεπτυγμένο κόσμο η οποία απειλεί να μας βάλει σε μια δεκαετία ακόμη περισσότερης στασιμότητας ή και χειρότερα. Η καλύτερη πρόβλεψη που μπορεί να γίνει για την διεθνή οικονομία είναι ένα πληθωριστικό περιβάλλον. Η χειρότερη έχει να κάνει με την πλήρη κατάρρευση του οικονομικού συστήματος” είπε ο Soros αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές προοπτικές. .

“Σε εποχές σαν αυτή που ζούμε τώρα η επιβίωση είναι το πιο σημαντικό. Δεν φτάνει να προστατέψεις απλά τα κεφάλαιά σου, αντίθετα πρέπει να αποφύγεις την καταστροφή», λέει ο Soros για να συνεχίσει λέγοντας πως ο κόσμος αντιμετωπίζει τη χειρότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας του εισερχόμενος σε μια περίοδο του «κακού. **Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με μια καθοδική πορεία μέσα στο χάος και τις συγκρούσεις, ενώ για τις ΗΠΑ προβλέπει κοινωνική αναταραχή η οποία θα κατασταλεί βίαια κάτι που θα οδηγήσει σε περιστολή των ατομικών ελευθεριών”.**»

“George Soros: «Ο κόσμος εισέρχεται στην εποχή του κακού»!” defencenet.gr 24/1/2012

\*\*\*

### **Για την Ευρώπη της ... αλληλεγγύης**

**«Υπάρχει τεράστια αντιπάθεια μεταξύ κρατών – Ελλήνων εναντίον Γερμανών και τανάπαλιν, Βορειοευρωπαίων εναντίον**

Νοτιοευρωπαϊών, Βρετανών εναντίον όλων και (σχεδόν) όλων εναντίον των Βρετανών. Υπάρχει γενικότερη κρίση εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό σχέδιο και υπάρχει διαδεδομένος σκεπτικισμός, αν όχι κυνισμός, για τους πολιτικούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αν τώρα το ευρώ σώζεται ακόμη, πρόκειται για τον θρίαμβο του φόβου, όχι της ελπίδας. Του φόβου ότι το κόστος της κατάρρευσης θα είναι υψηλότερο από την επαχθή εναλλακτική της διάσωσης των χωρών που κινδυνεύουν. Αν η ευρωζώνη δεν επιστρέψει στην ανάπτυξη ή το κάνει μόνο σε ορισμένες χώρες, αυτές οι αντιπάθειες θα πολλαπλασιαστούν. Ολοένα περισσότεροι εντός της Ευρώπης θα αναρωτιούνται: **«Αυτό είναι πραγματικά η Ευρώπη;»**

(του Τίμοθι Γκάρτον, καθηγητή Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης)  
"Ο φόβος μπορεί ακόμη να σώσει το ευρώ", Το Βήμα, 29/1/2012

**Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπέλεσης**

**Μέλος της Μ.Κ.Ο. Σόλων**

**info@solon.org.gr**

**2 Φεβρουαρίου 2012**