

# ΚΟΛ ΚΑΙ ΣΡΕΝΤΕΡ: Η ΜΕΡΚΕΛ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (του Γεώργιου Π. Μαλούχου)



Υπό δραματική αμφισβήτηση έχει τεθεί πλέον η Αγκελα Μέρκελ και ο συνολικός της ρόλος στην πορεία της Ευρώπης με αιχμή το ελληνικό πρόβλημα. Τις τελευταίες 48 ώρες ακόμα δύο πρώην γερμανοί καγκελάριοι, ο Χέλμουτ Κολ και ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, ακολούθησαν τον

προκάτοχό τους Χέλμουτ Σμιτ λέγοντας ότι η πολιτική της κοινής τους διαδόχου είναι η κύρια πηγή του προβλήματος στην ευρωζώνη και οδηγεί την Ευρώπη σε εθνικιστική διάλυση. Κολ και Σρέντερ επιχειρούν βίαια να ταρακουνήσουν τη γερμανική κοινή γνώμη και ζητούν από την καγκελάρια να μην οδηγήσει την Ελλάδα σε καταστροφή. Γιατί;

Επειδή βλέπουν ότι αυτή ακριβώς η πολιτική ασκείται σήμερα πεισματικά από το Βερολίνο. Και της αποδίδουν και ιδιοτελή κίνητρα...

Παρουσία της ίδιας της κυρίας Μέρκελ, ο πάλαι ποτέ πολιτικός της πατέρας Χέλμουτ Κολ απευθύνει μια δραματική έκκληση «να μην επανεθνικοποιηθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές» και καλεί τη Γερμανία να στηρίξει την Ελλάδα, για να συμπληρώσει: «Όποιος λέει ότι πρέπει να τα καταργήσουμε όλα και να ξεκινήσουμε από την αρχή, πλανάται». Ζητάει ξεκάθαρα από το Βερολίνο να πάψει να λειτουργεί ηγεμονικά, εθνικιστικά και αντιευρωπαϊκά.

Την ίδια στιγμή, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ εξαπολύει εξίσου σκληρά πυρά: την κατηγορεί για ακραίο λαϊκισμό, λέει ότι υπέθαλψε τον

κίτρινο Τύπο στη χώρα, ότι καθυστέρησε, ότι έκανε λάθος, ότι η πολιτική της να «εξοντώσει τους Έλληνες, ακινητοποιώντας την οικονομία» είναι εντελώς λανθασμένη και τη θεωρεί υπεύθυνη για το ανθελληνικό κλίμα που διαμορφώθηκε στη Γερμανία και έχει εγκλωβίσει τώρα και την ίδια την κυβέρνηση που το υπέθαλψε.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη παίρνει ο πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών Σίγκμαρ Γκάμπριελ λέγοντας για την κυρία Μέρκελ ότι «είναι ντροπή να εξευτελίζει τόσο αβασάνιστα την ευρωπαϊκή ιδέα, μόνο και μόνο για να αποσπάσει το φτηνό χειροκρότημα του λαϊκίστικου Τύπου. Έτσι υποδαυλίζει τις αντιευρωπαϊκές προκαταλήψεις, αντί να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της για το σύνολο της Ευρώπης». Πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση του, ακολουθούν ηγέτες άλλων αριστερών κομμάτων της Γερμανίας, αλλά και ομοβροντία δημοσιευμάτων του σοβαρού γερμανικού Τύπου που την επικρίνουν απερίφραστα.

Τι σημαίνει το γεγονός ότι τρεις, πλέον, πρώην Γερμανοί καγκελάριοι αλλά και τόσοι άλλοι παράγοντες επιτίθενται με τέτοια σκληρότητα στη σημερινή ηγέτη της Γερμανίας, η οποία, ας μην το ξεχνάμε, αποδοκιμάζεται επίσης και σε όλα τα γερμανικά κρατίδια στα οποία γίνονται τοπικές εκλογές τον τελευταίο χρόνο;

Τι σημαίνει ότι ο Χέλμουτ Κολ, ο άνθρωπος που επανένωσε τη Γερμανία ζητάει να αποφευχθεί η «επανεθνικοποίηση»; Ενα σημαίνει και μόνον: ότι, όλοι αυτοί, ηγέτες, πρώην ηγέτες, μέσα ενημέρωσης και πολίτες αγωνιούν πλέον για την ίδια την Ευρώπη, βλέποντας την προσπάθεια που κάνει η κυρία Μέρκελ να μετατρέψει το κοινό οικοδόμημα σε γερμανικό λατιφούντιο.

Γιατί άραγε αντιδρούν με τέτοια οξύτητα; Επειδή δεν έχουν τι να κάνουν; Ή, μήπως, είναι αντιγερμανοί; Ή αντιδρούν γιατί έχουν, όσοι εξ αυτών έχουν, πολιτικές διαφορές με την κυρία Μέρκελ; Ή μήπως από υπερβολική αγάπη για την Ελλάδα;

Ασφαλώς για κανέναν από αυτούς τους λόγους. Αντιδρούν επειδή βλέπουν ότι αυτή η σημερινή πολιτική του Βερολίνου στρέφεται

εναντίον της πολιτικής που εκείνοι υπηρέτησαν, όπως και όλοι οι μεταπολεμικοί γερμανοί καγκελάριοι: της ευρωπαϊκής Γερμανίας. Βλέπουν ότι έχει αντιστραφεί με την πολιτική της γερμανικής Ευρώπης. Και ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει.

Όλα τα παραπάνω δεν τα λέει οποιοσδήποτε τρίτος, ούτε κάποιος έξω από τη Γερμανία. Τα λένε εν χωρώ οι άνθρωποι που οδήγησαν τη Γερμανία για τα προηγούμενα είκοσι χρόνια και που δημιούργησαν τόσο τη μεγάλη ενωμένη Ευρώπη, όσο και το κοινό νόμισμα. Και καθιστούν έτσι σαφές ότι το πρόβλημα είναι πρωτίστως πολιτικό καθώς, υπό τις ευλογίες της Αγκελα Μέρκελ, η πολιτική έχει υποκατασταθεί από τις επιθυμίες των τραπεζιτών που διοικούν τα πάντα στο όνομα μιας δήθεν τεχνοκρατικής νομοτέλειας...

Ευτυχώς, έστω και αργά, πολλοί και σημαντικοί Γερμανοί αντιδρούν πια στο κακό που γίνεται για την Ευρώπη από τις εμμονές μιας γυναίκας που μεγάλωσε και αναπτύχθηκε στη χώρα του Χόνεκερ και που βλέπει τον εαυτό της σε ρόλο, οικονομικού, έστω, αυτοκράτορα, αλληλοβοηθούμενη με συμφέροντα. Να δούμε εμείς πότε, αν και πώς θα αντιδράσουμε στη λαίλαπα την οποία ανοήτως και φοβικά έχουμε αποδεχθεί ως θεϊκή εντολή. Η αποκαθήλωση της Αγκελα Μέρκελ άρχισε. Το θέμα είναι αν προλάβει να ολοκληρωθεί προτού εκείνη καταστρέψει τα πάντα.

**Γεώργιος Π. Μαλούχος**

**(Πηγή: Το Βήμα)**

Φωτό:wikimedia