

ΟΛΙΣΤΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ & ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (του Γιάννη Ζήση)

✘ 1. Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Γίνεται όλο και πιο φανερό το ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν Νέες Επιστήμες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η αποξένωση των γνώσεων από τη ζωή του επιστήμονα -η αλλοτρίωση της χρήσης τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο από την αλλοτρίωση των ανθρώπων και τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και η ανεπάρκεια της γνώσης για τον σύγχρονο κόσμο, όλα αυτά- μας αναγκάζουν στη διατύπωση της πρότασης για την ανάπτυξη εκείνων των Νέων Επιστημών που θα γεφυρώσουν την αποξένωση των τεχνολογιών από το ψυχικό βάθος της ζωής και του ανθρώπινου Είναι.

Γνώση και παγκόσμια ανάγκη

Οι επιστήμες αυτές πρέπει να λειτουργήσουν ως αφετηρίες σύνθεσης και αναβάθμισης στις ήδη υπάρχουσες, αλλά και σαν απέραντος ορίζοντας. Δεν είναι μόνον η σύνθεση και η γνωστική επάρκεια, το κυριότερο είναι η επαφή της γνώσης με την παγκόσμια ανάγκη. Αυτές οι νέες επιστήμες δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν επιστήμες πληροφόρησης, αλλά ανάπτυξης ιδιοτήτων εξελικτικών και ανθρωπιστικών.

Σ' αυτές τις επιστήμες πρέπει να δοθεί κυρίαρχη έμφαση στις αναπτύξεις του μέλλοντος. Είναι επιστήμες βαθιάς Υπαρξιακής Απελευθέρωσης και ασύμβατες με την υποταγή στον καταστροφικό χρησιμοθηρισμό της σημερινής οργάνωσης της αντίληψής μας. Είναι επιστήμες βουλευτικές, που δεν γεννιούνται από τη συγκέντρωση πληροφοριών, αλλά από τον εστιακό σκοπό της απελευθέρωσης στον οποίο είναι ταγμένες, ο οποίος θα προσδιορίζει και τη γνωστική τους διάταξη.

Τοποθετηθούμε παρακάτω μόνον τους τομείς που πρέπει να δεχθούν

ανανέωση:

1. Δίκαιο
2. Εκπαίδευση
3. Ιστορία
4. Ψυχολογία
5. Δομές Αντίληψης
6. Επιστημολογία και Θεωρία της Αλήθειας
7. Επιστημονική Θεματική
8. Κοινωνική και Πολιτική Εξέλιξη και Ολοκλήρωση

Τρεις νέες επιστήμες

Υπάρχουν μερικές κεντρικές θεωρίες, που πρέπει κάποια στιγμή να διατυπωθούν ως Σύνθεση και Εξέλιξη του σημερινού επιστητού, πριν αναφανούν με την ακριβή τους μορφή. Την θεωρία αυτή την βρίσκουμε να 'χει ως θέμα της την **Εξελικτική Συνθετική Υπερβατικότητα**.

A. Η επιστήμη της **υπέρβασης της μηχανικότητας της αντίληψης** των όντων.

Την βλέπουμε σαν *θεωρία Εσωτερισμού*, δηλαδή σαν θεωρία της εσωτερικότητας, σαν **θεωρία απομηχάνισης της αντίληψης** του όντος και του κόσμου, σαν **αντίληψη και πρόταση δομών υπέρβασης της μηχανικότητας της αντίληψης** των όντων. Ο εσωτερισμός πρέπει να αντιμετωπίσει την έρημο της σκέψης, τη μηχανοκρατία και τον ολοκληρωτισμό της αυθεντίας της επιστημονικής σκέψης.

B. Η **Πλανητική επιστήμη**

Εκτός του εσωτερικού, κύριες αναπτύξεις της Νέας Σκέψης είναι η **Πλανητική, επιστήμη**, μια επιστήμη ερευνητική εκτελεστική, στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης και της εξέλιξης του πλανήτη, ταυτόχρονα και της απελευθέρωσής του από τα δυναμικά που τον συνθέτουν, δηλαδή σκεφτόμαστε μια **Ολιστική Ενθαλπία**. Αυτή η επιστήμη, κατά την εισηγητική μας γνώμη, έχει τεράστιους ορίζοντες, πολλοί από τους οποίους είναι τελείως νέοι. Είναι μια επιστήμη, που αφορά την Απελευθέρωση της Ολότητας από το μέρος και την ανάδειξη του Όλου στο μέρος.

Γ. Η **Ολιστική Ανθρωπολογία**

Σαν συμπληρωματική της Πλανητικής προτείνουμε την **Ολιστική Ανθρωπολογία**, μια επιστήμη:

- –απελευθέρωσης του ανθρώπου από κάθε μορφή εποικοδομήματος και δημιουργήματός του,
- –απελευθέρωσης του ατόμου από την κοινωνική δομή και την ιστορική συντριπτικότητα, σαν απάντηση στην αλλοτριωμένη και αλλοτριωτική ασάφεια του προσδιορισμού της ανθρωπινότητας κτλ.

Και στις τρεις υπάρχει μια κοινή αφετηρία όλου του Νέου Επιστητού προς το Καλύτερο Μέλλον.

Κείμενο: Γιάννης Ζήσης, συγγραφέας

(Φωτό: wikimedia)

Το δοκίμιο **“Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”** αναφέρεται στην ανάγκη να υπάρξουν Νέες Επιστήμες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η αποξένωση των γνώσεων από τη ζωή του επιστήμονα -η αλλοτρίωση της χρήσης τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο από την αλλοτρίωση των ανθρώπων και τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και η ανεπάρκεια της γνώσης για τον σύγχρονο κόσμο, όλα αυτά- μας αναγκάζουν στη διατύπωση της πρότασης για την ανάπτυξη εκείνων των Νέων Επιστημών που θα γεφυρώσουν την αποξένωση των τεχνολογιών από το ψυχικό βάθος της ζωής και του ανθρώπινου Είναι.

Το δοκίμιο θα δημοσιευτεί σταδιακά. Με την παρούσα σειρά δημοσιεύσεων πιστεύουμε πως συμβάλουμε στον διάλογο για την αναζήτηση ενός βιώσιμου πολιτισμού με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.