

SCRIPTA MANENT – ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ (7/3/11–13/3/11)



«Εβδομαδιαία επισκόπηση παραγνωρισμένων ειδήσεων επικαιρότητας που πρέπει να έχουμε πρόχειρες σε ένα συρτάρι»

(Από δημοσιεύσεις της 2^{ης} εβδομάδας του Μαρτίου 2011)

Οικονομικός ολοκληρωτισμός και ΗΠΑ

«Όσα συμβαίνουν στο Γουισκόνσιν δεν αφορούν τον κρατικό προϋπολογισμό, παρά τους ισχυρισμούς του κ. Γουόκερ ότι το μόνο που επιχειρεί είναι να νοικοκυρέψει οικονομικά. Αντιθέτως, αφορούν, το ζήτημα της εξουσίας. Αυτό που προσπαθούν ο κ. Γουόκερ και οι υποστηρικτές του είναι να κάνουν το Γουισκόνσιν –και, εν τέλει και όλη την Αμερική– όχι μια εύρυθμη δημοκρατία, αλλά μια τριτοκοσμική ολιγαρχία.

Αν η Αμερική έχει γίνει πιο ολιγαρχική και λιγότερο δημοκρατική τα τελευταία τριάντα χρόνια –και πράγματι έχει γίνει–, αυτό, σε μεγάλο βαθμό, οφείλεται στην παρακμή των συνδικάτων του ιδιωτικού τομέα»

Πώλ Κρούγκμαν, “Η σημασία της εξέγερσης στο Ουισκόνσιν”, Αυγή, 6/3/2011

«Μετά από πολυήμερη πολιτική αντιπαράθεση και μετά από μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, **εγκρίθηκε** την Πέμπτη και από τη Βουλή (είχε προηγηθεί η Γερουσία) **το νομοσχέδιο που αφαιρεί από τους εργαζόμενους στο Ουισκόνσιν πολλά από τα κεκτημένα δικαιώματά τους.**

Οι επιπτώσεις από την υπερψήφιση του νόμου αργά ή γρήγορα θα φανούν και σε άλλες πολιτείες (όπως το Οχάιο, η Ιντιάνα, το

Αϊνταχο, το Τενεσί και το Κάνσας) που ετοιμάζονται να ανακοινώσουν παρόμοιους νόμους, αν δεν το έχουν κάνει ήδη. **Το Ουισκόνσιν θεωρείται πολιτεία-κλειδί καθώς το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ισχυρό** και τα μέλη του τείνουν να στηρίζουν τους Δημοκρατικούς.

Πολλές πολιτείες αντιμετωπίζουν μεγάλα ελλείμματα και προσπαθούν να περιορίσουν τις σπατάλες και οι Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες τους ενισχυμένοι και από την ανάκαμψη της παράταξης στις ενδιάμεσες εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου δηλώνουν έτοιμοι να βάλουν βαθιά το μαχαίρι σε δαπάνες, παροχές και προφανώς και σε δικαιώματα...»

“Παρά τον πολυήμερο αγώνα, το Ουισκόνσιν ψήφισε τον αντεργατικό νόμο”, www.neatv.gr, 11/3/2011

Τι υπονομεύει την προοπτική μιας πραγματικής επανάστασης

-Οι ιδέες πρέπει να πάψουν να είναι αντικείμενο άσκησης εξουσίας. Πρέπει να αναγνωρίζονται ως ένα πεδίο ελευθερίας, μόνο που αυτή **η ελευθερία για να είναι βιώσιμη πρέπει να είναι υπεύθυνη.**

-Η επίκληση του νέου, για να δικαιολογεί το όνομά της, θα πρέπει να είναι καθολική και να μη περιορίζεται στην εξατομίκευση της ανάγκης, τον ναρκισσισμό, την αδράνεια ή την οπισθοδρομικότητα.

-Φοβόμαστε το διαφορετικό, και το νέο, μη τυχόν και μας αιφνιδιάσει.

-Πρέπει να απελευθερωθούμε από τον **ψυχολογικό φθόνο απέναντι στο υποκείμενο που μας προσεγγίζει ως διαφορετικότητα.**

-Το ζητούμενο από το νέο δεν είναι να απορρίψουμε τα πάντα αλλά **να συγκροτήσουμε μια περιεκτικότερη σύνθεση συμβιωτικότητας.»**

Γιάννης Ζήσης, “Πεποίθηση για την αλήθεια ή την εξουσία” , 11/3/2011

Για την Ευρώπη της αλληλεγγύης

«Με ενοχλεί η προσπάθεια δημιουργίας στερεοτύπων για τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Ότι για παράδειγμα κανείς δεν εργάζεται ή δεν καταβάλλει φόρους. **Τα προβλήματα αυτά δεν τα συναντά όμως κανείς μόνον στην Ελλάδα ή την Ισπανία αλλά και στη Γαλλία και τη Γερμανία.** Δεν έχετε παρά να κοιτάξετε τις συζητήσεις για την συντελούμενη φοροδιαφυγή μέσω των off shore εταιρειών. Συμφωνώ πλήρως ότι η Ελλάδα πράγματι τα θαλάσσωσε. Το ερώτημα όμως είναι: Πώς μπορούμε να πορευτούμε από εδώ και πέρα; Μπορείς να τους τιμωρείς εσαεί, αλλά κάτι τέτοιο βοηθάει την κατάσταση; Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην ευρωζώνη. Το ευρώ θα ενοχοποιηθεί για όλα τα προγράμματα λιτότητας που μειώνουν τις δημόσιες δαπάνες. Πόσον καιρό θα διαρκέσει μέχρι να εμφανιστεί κάποιος χαρισματικός ηγέτης στην Ελλάδα ή την Ιρλανδία που θα διαμαρτυρηθεί για την πολιτική αυτή; **Το ευρώ θα μετατραπεί σε ιδανικό εξιλαστήριο θύμα»**

Νάιτζελ Ντοντ, (διακεκριμένος Βρετανός κοινωνιολόγος, καθηγητής του London School of Economics): “Η Ελλάδα αξίζει μεγαλύτερης επιείκειας”, Καθημερινή, 9/3/11

«Ο μελλοντικός ευρωπαϊκός Μηχανισμός στήριξης, που θα μπει στην Συνθήκη της Λισαβόνας σε μια προσεχή αναθεώρηση, και το Σύμφωνο Σταθερότητας έχουν ως **κύρια επιδίωξη να πληρωθεί ο λογαριασμός της χρηματιστηριακής κρίσης αποκλειστικά από τους μισθωτούς, αφήνοντας άθικτα τα αθέμιτα κέρδη του τραπεζικού τομέα** και καταργώντας τα κοινωνικά κεκτημένα δεκαετιών. Η κρίση χρησίμευσε ως πρόσχημα μιας κοινωνικής αντεπανάστασης, που δεν θα μπορούσε να γίνει σε κανονικούς καιρούς. Αυτοί οι μηχανισμοί επιβεβαιώνουν την **πλήρη απουσία αλληλεγγύης** στην Ε.Ε».

Μπερνάρ Κασέν, (Ιδρυτής του κινήματος ATTAC, διευθυντής επί χρόνια της επιθεώρησης του Le Monde Diplomatique)
Συνέντευξη στον Δ. Κωνσταντακόπουλο, Κόσμος του Επενδυτή, 13/3/2011

Τέλος η κληρικοκρατία στο Θιβέτ

«Ο Δαλάι Λάμα ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται από πολιτικός ηγέτης της εξόριστης κυβέρνησης του Θιβέτ. «Ήδη από τη δεκαετία του 1960 έχω επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι **οι Θιβετιανοί έχουν ανάγκη έναν ηγέτη, εκλεγμένο ελεύθερα από το λαό του Θιβέτ στον οποίο θα μπορέσω να μεταβιβάσω την εξουσία**», δήλωσε ο Δαλάι Λάμα σε ομιλία του από τη Νταραμσάλα στη βόρεια Ινδία όπου ζουν εξόριστοι Θιβετιανοί. “Τώρα έχει προφανώς έρθει η ώρα να τεθεί αυτό σε ισχύ” τόνισε και συμπλήρωσε: “Είναι για το μακροπρόθεσμο καλό των Θιβετιανών. Δεν είναι επειδή αισθάνομαι απογοητευμένος”».

“Παραιτείται από πολιτικός ηγέτης του Θιβέτ ο Δαλάι Λάμα”,
Καθημερινή, 10/3/2011

Περί νομιμότητας του Ελληνικού δημόσιου χρέους

«Το δημόσιο χρέος δεν διαμορφώθηκε με νόμιμες διαδικασίες! Αντίθετα, θα επιχειρηματολογήσω για το ότι η γιγάντωσή του, χρόνο με τον χρόνο, όλο το προηγούμενο διάστημα, παραβιάζει τη νομιμότητα και το Σύνταγμα!

Δεν προβάλλω έναν δικό μου αυθαίρετο ισχυρισμό!

Όσο και αν φανεί παράδοξο, είναι το ίδιο **το Ελεγκτικό Συνέδριο που αμφισβητεί ευθέως τη νομιμότητα και τη Συνταγματικότητα του δημοσίου χρέους**».

Παναγιώτης Λαφαζάνης, www.iskra.gr

Για την Αμερική των 4 ελευθεριών

«Το συγκινητικό βάρος του ζητήματος, σχεδόν 10 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11^η Σεπτεμβρίου, έγινε σαφές από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα ο Κιθ Ελισον, ο πρώτος Αμερικανός μουσουλμάνος βουλευτής. Ο Έλισον Μίλησε για τον μουσουλμάνο

νοσοκόμο που έσπευσε στο πεδίο της τρομοκρατικής επίθεσης το πρωινό της 11^{ης} Σεπτεμβρίου και έχασε τη ζωή του στο καθήκον. “Ο Μοχάμεντ Σαλμάν Χαμντανί ήταν Αμερικανός που έδωσε τη ζωή του για άλλους Αμερικανούς” είπε ο Έλισον με την συγκίνηση να κλονίζει την φωνή του. “Η ζωή του δεν πρέπει να ορίζεται από το ότι ανήκε σε κάποια εθνοτική ομάδα, αλλά από το ότι ήταν ένας Αμερικανός που έδωσε τα πάντα για τους συμπατριώτες του” είπε και μάζεψε τα χαρτιά του.

Ο Ρεπουμπλικάνος Πίτερ Κινγκ, που προήδρευε της διαδικασίας, δήλωσε ότι οι μουσουλμάνοι της Αμερικής δεν δραστηριοποιούνται επαρκώς κατά του εξτρεμισμού. Οι Δημοκρατικοί έκαναν λόγο για ένα νέο Μακαρθισμό»

“Κόντρα για τους μουσουλμάνους, έντονα φορτισμένη η πρώτη ακροαματική διαδικασία στην αμερικανική Βουλή”, Καθημερινή, 12/3/2011

Φωτογραφίες:Wikipedia

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπέλεσης
Μέλος της Μ.Κ.Ο. Σόλων
info@solon.org.gr

17 Μαρτίου 2011