

ΕΣΤΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ (του Ρούσσου Βρανά)



Εστίες «φωτιάς» ανάβουν τις τελευταίες εβδομάδες στις αμερικανικές Πολιτείες. Και το αμερικανικό περιοδικό «Γιες» τις αποδίδει στις σπίθες που ξεπήδησαν από την εξέγερση που σαρώνει την Αίγυπτο, την Τυνησία και τη Λιβύη και από το κίνημα ανυπακοής των πολιτών που εξαπλώνεται σε χώρες της Ευρώπης.

Σε μια μεγάλη διαδήλωση 80.000 ανθρώπων την Παρασκευή, στο παγωμένο Μάντισον του Ουισκόνσιν, το πανό που κρατούσε ένας διαδηλωτής

έγραφε: «Δεν το ήξερα πως στο Κάιρο κάνει τόσο κρύο». Στο Ουισκόνσιν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα αντιστέκονται στις προσπάθειες του κυβερνήτη Σκοτ Γουόκερ να τους κόψει τα επιδόματα και να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις. **Δάσκαλοι, φοιτητές, δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι** βγήκαν κατά δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους, έχοντας μάλιστα στο πλευρό τους την ποδοσφαιρική ομάδα Γκριν Μπέι Πάκερς, που είναι πρωταθλήτρια Αμερικής.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι πολίτες του Ουισκόνσιν εμπνέονται από τη διεθνή αναταραχή. αλλιώς, δεν θα αποκαλούσαν τον κυβερνήτη τους «Χόσνι Γουόκερ». Την ίδια ώρα, ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έχει στόχο την προστασία των φτωχών και των μεσαίων τάξεων και που εκδηλώνεται σε πολλές αμερικανικές Πολιτείες, έχει ορίσει την 26η Φεβρουαρίου ως ημέρα δράσης κατά των μεγαλοφοροφυγάδων.

Φαίνεται πως οι αμερικανοί διδάσκονται από τους βρετανούς. όπως έγραψε η εφημερίδα «Γκάρντιαν», το αντίστοιχο

βρετανικό κίνημα που αποκαλείται UKUncut έκανε καταλήψεις σε περισσότερα από πενήντα υποκαταστήματα της τράπεζας Barclays στη βρετανία, μετά την ομολογία της ότι κατέβαλε μόλις 1% φόρους το 2009. Το κοινωνικό σκηνικό στις ΗΠΑ αρχίζει να δίνει και αυτό ενδείξεις ταξικού πολέμου. εκείνες που επλήγησαν από την οικονομική κατάρρευση ήταν οι φτωχές και οι μεσαίες τάξεις.

Δουλειές χάθηκαν, σπίτια θάφτηκαν κάτω από τα ασήκωτα βάρη των στεγαστικών δανείων, ευκαιρίες για σπουδές εξανεμίστηκαν. Τα «πακέτα διάσωσης» που υποτίθεται πως θα σταθεροποιούσαν την οικονομία, κατέληξαν στις τσέπες εκείνων ακριβώς που προκάλεσαν την κατάρρευση.

Πολλοί από αυτούς, εκμεταλλευόμενοι τις τρύπες του φορολογικού συστήματος, φυγάδευσαν αυτά τα χρήματα σε φορολογικούς παραδείσους. οι φτωχές και μεσαίες τάξεις, που δεν προκάλεσαν την κατάρρευση αλλά έπεσαν θύματά της, καλούνται πάλι να υποβληθούν σε νέες θυσίες. οι πολιτικοί βιάζονται να περικόψουν τις δαπάνες, αλλά μόνο ένας στους πέντε αμερικανούς χολοσκάει για τα δημόσια ελλείμματα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Pew. οι περισσότεροι ανησυχούν για τις δουλειές τους. Τις δουλειές που έχασαν, τις δουλειές που κινδυνεύουν να χάσουν. Και διψούν για καλύτερη παιδεία, περισσότερα δημόσια έργα, ανθρωπινότερο περιβάλλον – δηλαδή, όλα εκείνα τα οποία θυσιάζονται στον βωμό της λιτότητας.

Οι δημοσκοπήσεις είναι ίσως ο μόνος χώρος όπου εκδηλώνεται η οργή των ανθρώπων για τις κυβερνητικές πολιτικές που χαϊδεύουν τους πλούσιους και θυσιάζουν τους φτωχούς. Ωστόσο, τα πλήθη στο Μάντισον έδειξαν ότι κάτι αλλάζει. από την αμερική μέχρι την ευρώπη και την αφρική, η οργή των ανθρώπων γεφυρώνει τρεις ηπείρους όπου θύτες και θύματα μένουν χρόνια τώρα τα ίδια.

Ρούσσο Βρανάς

21 Φεβρουαρίου 2011

(Πηγή: Τα Νέα)