

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ : ΟΤΑΝ ...Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΕ (του Κώστα Κασσιού) – Σειρά Πολιτική Ηγεσία Επικοινωνία



Ήταν σούρουπο και ο ήλιος μόλις είχε αρχίσει να αφήνει πίσω του τις πλαγιές του Παρνασσού τραβώντας τώρα το δρόμο του για να βυθιστεί προς τη θάλασσα. Ο Καλλικράτης, μόλις είχε πάρει από την Πυθία και τις τελευταίες του οδηγίες μέσα από τους χρησμούς που οι θεοί του είχαν διαμηνύσει για να πάει γρήγορα και να στήσει τα νέα κέντρα για

τις Δημοτικές εξουσίες στην περιοχή της Φθίας –της σημερινής δηλ. Φθιώτιδας.

Έπρεπε να βιαστεί γιατί ο χρόνος ζύγωνε που θα έπρεπε να γυρίσει πίσω στην Αθήνα στο Βουλευτήριο και να ανακοινώσει στους Βουλευτές τις επιλογές που η Πυθία του υπόδειξε για τους καινούργιους Δήμους για ολόκληρο το Έθνος. Έτσι και για να κερδίσει χρόνο άφησε τους Δελφούς πίσω του και πήρε το στενό μονοπάτι που θα τον έβγαζε από την άλλη μεριά τη Βορεινή του Παρνασσού.

Το σκοτάδι βάθαινε και έτσι αποφάσισε να ξαποστάσει για τη νύχτα σε ένα «γιατάκι» και το πρωί θα κίναγε για νάβρει αυτό τον τόπο που οι θεοί τον ήθελαν να ονομαστεί το Κέντρο του νέου Δήμου. Μια μεγάλη περιέργεια τον έτρωγε τώρα αλλά και αγωνία μήπως και δε βρει αυτό το μέρος που η Πυθία του τόχε πει ξεκάθαρα ότι οι θεοί και μάλιστα ο ίδιος ο Δίας της το απαίτησε βρει για τούτη την περιοχή το Κέντρο του Δήμου. Δεν του είπε το όνομα που έπρεπε να στήσει το Κέντρο του Δήμου.

Του είπε όμως ,άλλωστε έτσι είναι οι χρησμοί , ότι θα διέσχιζε ορεινά λιβάδια, καταπράσινα δάση με έλατα, με μαυρόπευκα , θα συναντούσε στο δρόμο του δίπλα από τις πηγές Νύμφες και θα άκουγε μελωδίες απ τις Μούσες . Θα έπρεπε να κατηφορίσει και από μια κορφούλα στα ανάντη θα αγνάντευε να απλώνεται μπροστά του ένας κάμπος που ξεκίναγε από το βορά και έφτανε όσο έπαιρνε το μάτι του μέχρι κάτω στην ανατολική πλευρά.

Μια σκούρα γραμμή θα διέσχιζε τον κάμπο και αυτό θα ήταν το ποτάμι ο Κηφισός. Σ'αυτή λοιπόν την άπλα του ματιού του θα έπρεπε να δει, να ψάξει και να αποφασίσει που θα έβαζε το Κέντρο του Δήμου. Δεν χρειάστηκε όμως πολλή ώρα για να σκεφτεί και να ψάξει που θα διάλεγε να γίνει το Κέντρο του Δήμου. Το μάτι του το τράβηξε ένας πανέμορφος τόπος. Ένα μεγάλο χωριό που τα σπίτια του χτισμένα στις πλαγιές του Παρνασσού λες και ξεφύτρωναν μέσα απ αυτόν , πετρόχτιστα και με σκεπές με κόκκινα κεραμίδια και με δρόμους που τραβούσαν προς όλες τις κατευθύνσεις του ορίζοντα. Αυτός σκέφτηκε θάνα ο τόπος που η Πυθία του είχε διαμηνύσει να γινόταν το Κέντρο. Ρώτησε τις Νύμφες που δίπλα του δροσίζονταν στην πηγή της «γαυριώτισσας» και του είπαν ότι ο τόπος αυτός λεγόταν Αμφίκαια αλλά τώρα ονομάστηκε Αμφίκλεια ,ενώ συχνά το φώναζαν και Δαδί. Ο ήλιος είχε ανέβει ενώ μια δροσερή αύρα που φύσαγε έκανε τον τόπο αυτό να δείχνει παραδεισένιος.

Στο βάθος προς τα εκεί που κύλαγε τεμπέλικα ο Κηφισός μια ομίχλη σκέπαζε κάτι σπίτια που όπως του είπαν οι Νύμφες ήταν οι καλύβες του πάνω οικισμού αυτού της Τιθορέας που τώρα τα λένε Κάτω Τιθορέα. Πιο κει ο Καλλικράτης θυμήθηκε ότι ήταν ένα άλλο καμποχώρι που τόλεγαν Ελάτεια που κι αυτό το πότιζε ο Κηφισός ,ενώ μια καταχνιά του κάμπου το σκέπαζε και δεν φαινότανε. Χαρούμενος λοιπόν ο Καλλικράτης για την επιτυχία της επιλογής του δηλ. της Αμφίκλειας σαν το Κέντρο του διευρυμένου τώρα Δήμου, αφού σκέφτηκε ότι βρήκε αυτό που ο χρησμός του ζητούσε αποφάσισε να πάει πίσω στην Πυθία να της το πει και να χαρεί και κείνη. Κουρασμένος έφτασε πάλι στους Δελφούς και χωρίς να ρωτήσει τους ιερείς πήγε κατευθείαν στο

ναό και λέει στην Πυθία. Έλυσά το χρησμό σου και βρήκα ποιο θα είναι το Κέντρο του Δήμου . Είναι η Αμφίκαια δηλαδή η Αμφίκλεια.

Ξαφνικά απλώθηκε σιωπή. Η Πυθία βουτηγμένη στους καπνούς της μέθης της με φωνή τρεμάμενη του λέει. Όχι Καλλικράτη. Εσύ σωστά διάλεξες την Αμφίκαια με τα κριτήρια του σώφρονα μηχανικού και χωροτάκτη όπως έπρεπε. Όμως ο Δίας και οι παρατρεχάμενοί του θέλουν άλλο τόπο για Κέντρο . Θέλουνε την Κάτω Τιθορέα για το Κέντρο του Δήμου . Μα , λέει ο Καλλικράτης αυτό δεν είναι χωριό με ιστορία και με υποδομές για να γίνει το Κέντρο , αυτό είναι τα παλιά καλύβια της Τιθορέας.

Δυστυχώς Καλλικράτη και τούτη φορά ...μπερδεύτηκες απ τη θέληση του Δία μας. Έλα όμως για να μην απογοητευτείς μου είπε να σε ανταμείψουμε για να τις πιστές σου υπηρεσίες . Θα ονομάσουμε το νέο Δήμο , Δήμο Αμφικλείας με λίγο Ελάτεια και με Κέντρο την Κάτω ...Τιθορέα.

Έτσι λοιπόν είχε η ιστορία που ήθελε Κέντρο του Δήμου την Κάτω Τιθορέα αλλά με όνομα Αμφίκλεια και Ελάτεια. Όλα όμως αυτά που είπαμε είχαν γίνει στην εποχή της Πυθίας στην αρχαιότητα. Έλα όμως που η ιστορία μας ...έλαχε να επαναλαμβάνεται... ως φάρσα .

Δεκέμβριος 2010

Κώστας Κασσιός
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Φωτό:Wikimedia

10 Δεκεμβρίου 2010