

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Ψ.Α.Δ.)



Φίλες και Φίλοι Πολίτες,

Είμαστε σήμερα λίγοι απλοί πολίτες, αλλά πιστεύουμε ότι αύριο θα γίνουμε πολλοί. Κοινό στοιχείο που μας ενώνει, είναι η ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο ισχύον σύστημα άσκησης της πολιτικής εξουσίας και η αίσθηση της ανάγκης ότι πρέπει να κάνουμε κάτι και μείς και να μη περιοριζόμαστε μόνο στις διαπιστώσεις των προβλημάτων.

Α. Σύνοψη – Προώμο

Διαπιστώσεις για την κρίση του πολιτικού συστήματος της Αντιπροσωπειακής Δημοκρατίας , σε όλες τις χώρες γενικά και στη χώρα μας ειδικότερα, έχουν γίνει πολλές και από πολλούς. Είναι αρκετές, δεν χρειάζονται περισσότερες.

Εκείνο που χρειάζεται είναι να κατανοήσουμε τη βαθύτερη, την πραγματική αιτία της κρίσης, για να κάνουμε εκείνες τις **συνταγματικές και νομοθετικές** αλλαγές που θα την ακυρώσουν.

Οι κρατούσες απόψεις για την αιτία της κρίσης δεν είναι πολλές. Φαινοτικά περιγράφονται σε μία. Στην άποψη ότι η κρίση οφείλεται στις λανθασμένες επιλογές ηγετών που κάνουν εμείς οι απόλοι πολίτες. Αιτία δεν είναι των λανθασμένων επιλογών είναι, κατά την άποψη των περισσότερων ειδήμων και απλών πολιτών, « η χαμηλή μισή κατά κεφαλή, πνευματική και ήθικη, καλλιέργεια των πολιτών»

Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η αιτία. Πιστεύουμε ότι η πραγματική αιτία της κρίσης βρίσκεται στα γενικά χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος. Ακόμη πιστεύουμε ότι «η χαμηλή κατά κεφαλή καλλιέργεια», που πράγματι υπάρχει, οφείλεται και αυτή στην ίδια αιτία, στο γεγονός ότι οι απόλοι πολίτες, στο γενικό χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήματος.

Το έργο για έξοδο από την κρίση, που παίζεται συνεχώς από τους άρχοντες / αντιπροσώπους μας, είναι η γέννηση της ιδεότητας και η υλοποίησή της. Η προσδοκία μας να επιτύχουμε έναν ήγεια / μείωση, που με τις μεγάλες πνευματικές και ήθικες δυνάμεις του θα μας λυτρώσει, μας απογοητώνει γιατί αποδείχθηκε στην πράξη ότι είναι μια πολύ μικρή πιθανότητα προέκδο. Υπάρχει κάποια άλλη λύση; Η απάντησή μας είναι «όχι», που υποστηρίζουν ότι η υπέρβαση της κρίσης μπορεί να γίνει μόνο με το προσανατολισμό των σημερινών αντιπροσωπειακών δημοκρατιών στις αρχές της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Της Δημοκρατίας της Αθήνας, που είναι η μόνη δημοκρατία που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Σήμερα όμως, χάρη στην τεχνολογία, αυτή η δυνατότητα υπάρχει ανεξάρτητα από το κράτος είναι μεγάλο ή μικρό. « Σήμερα άλλος ο κόσμος έγινε ένα χωριό», στο οποίο οι πολίτες μπορούν:

· Να ενημερωθούν – ειδικά γρήγορα και με τίτλο «φρίστε» στις πιο καταστάσεις που μας κατατρέχουν στην τεχνολογία του Ιντερνέτ

· Να συμμετέχουν στη λήψη των μεγάλων αποφάσεων με ψηφιακά όργανα, που θα γίνονται από το σπίτι μας.

Σήμερα μπορεί να αναγνωριστεί: η κοιλούρα της Πόλης –Κράτους και ένα πολυμέτωπο Άμεσο Δημοκρατικό, προσαρμοσμένο στα δεδομένα του 21^{ου} αιώνα.

Στις σελίδες που ακολουθούν[1], έως βρεις απλές και κατανοητές απόψεις για τα βασικά χαρακτηριστικά της κρίσης, την πραγματική αιτία της και τον τρόπο υπέρβασης της. Τα συμπεράσματα της Τωας συμψηφίζονται και εσύ ότι «καί ένα ψηφιακό δημοσκόπιο να γίνονται το χρόνο, θα ήταν αρκετό για να οδηγούσε σταδιακά στην οριστική υπέρβαση της κρίσης».

Β. Η κρίση και η αντιμετώπιση της

Στα πλαίσια των ανωτέρω κινήτρων και πεποιθήσεων, θέτουμε υπόψη σας το ακόλουθο:

1. Το πρόβλημα

Βασικά χαρακτηριστικά της υπάρχουσας κρίσης, στη χώρα μας αλλά σε πολλές άλλες, είναι η υποβάθμιση της εθνικής και ελλειμματικές η γέννηση της ιδεότητας και ανεπάρκειας των πολιτικών, των αντιπροσώπων γενικότερα, αλλά και των πολιτών. Η ταύτιση της θρησκείας με τις ατομικές ζωές που υπήρξε στους πολίτες της γνήσιας δημοκρατίας, της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, δεν υπάρχει μία. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σήμερα ενδιαιτάται μόνο για την ατομική ζωή του, και διαβιώνει για τη θρησκεία η οποία διαμορφώνεται και ελεγχεται όχι από τους πολίτες, αλλά από τους κάθε μορφής αντιπροσώπους μας, που υποτίθεται ότι τους επιλέγουμε ελεύθερα. Στην πραγματικότητα όμως δεν τους επιλέγουμε ελεύθερα αλλά έντονα χειραγωγούμε από τους λίγους που κατά βάθος ασκούν την εξουσία. Αυτοί οι λίγοι είναι εκείνοι που ελέγχουν: τα ΜΜΕ, την οικονομία, τους κομμοκρατικούς μηχανισμούς καθώς και τα μικρά αλλά δυναμικά υποσύνολα πολιτών τα οποία προσαρτώνουν συντηχτικά, ή άλλα συμφέροντα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, στους μεν πολίτες υποβάθισθη η γνώση, το ενδιαφέρον και η ευθύνη για τη δημόσια ζωή, στους δε λίγους της εξουσίας αναπαύθηκε η ιδεότητα και η αλαζονεία του πνεύματος και του πείγματος. Οι λίγες εξαρτήσεις δεν ακυρώνουν αυτόν τον κίνδυνο.

Η συνιστάση ακρόασης κάθε εξουσίας των πολιτών, έχει οδηγήσει στον μετασχηματισμό του πολιτεύματος της αντιπροσωπειακής δημοκρατίας σε ένα πολίτευμα « εκλεγμένης ολιγαρχίας», με έντονο το στοιχείο της κληρονομικής εξουσίας.

2. Η αιτία της κρίσης.

Βασική αιτία αυτής της κρίσης είναι η απομείωση της εξουσίας από τους φυσικούς ιδιοκτήτες εξουσίας, τους πολίτες και η συγκέντρωσή της τους λίγους. Μια απομείωση που δεν γίνεται με παράδοση του γράμματός των θεσμών, αλλά με κατάφωρο παράδοση του πνεύματός αυτών.

Πράγματι, αντίθετα προς το πνεύμα των θεσμών, κορυφαίο όργανο εξουσίας στην πράξη δεν είναι σήμερα το Κοινοβούλιο, όχι η Κυβέρνηση, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός. Πράγματι, πολιτικοί και ειδήμονες διακρίνονται σήμερα, χωρίς προβληματισμούς και αναστολές, ότι στις εκλογές οι πολίτες επιλέγουν περισσότερο από ό,τι Κοινοβούλιο.

Η στρατηγική αυτή προσάφεται να κατανοηθεί ότι υπάρχει επίσημο σκεπτικό για να γίνονται οι ακολούθως αλλαγές και να υλοποιηθεί η υπέρβαση της κρίσης. Η υπέρβαση της κρίσης οδηγεί στην αύξηση της κοινωνικής εντροπίας και στο θάνατο της δημοκρατίας αν όχι στο θάνατο των ιδίων των κοινωνικών συστημάτων.

3. Η ριζική αντιμετώπιση της κρίσης

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι για να αντιμετωπισθεί η κρίση, απαιτείται να αφαιρεθεί η εξουσία που ασκούν σήμερα οι πολίτες. Η κρατούσα αντίληψη ότι οι πολίτες έχουν εξουσία, αλλά δεν μπορούν στην πράξη να την ασκούν, αποτελεί λογική και ήθικη αιτία αυτής της κρίσης.

Οι άνθρωποι ως σύνολο (set) επιλέγουν να και επιλέγουν τις βέλτιστες για την επιβίωση τους λύσεις, που είναι εφικτές σε ένα δεδομένο φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Αυτή η φυσική ικανότητα ελάχιστα επηρεάζεται – και ασφαλώς δεν αναστρέφεται – μόνο με προγράμματα παιδείας και καλλιέργειας των ανθρώπων. Πραγματική παιδεία υπάρχει μόνο σε γνήσιο δημοκρατικό περιβάλλον.

Η σημερινή γνωστή κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα, κατά βάθος οφείλεται στο ότι στις οπουδήποτε κοινοτικές, και στην κοινωνία δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία.

Αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι: η χαμηλή ήθικη καλλιέργεια δεν είναι η αιτία αλλά το αποτέλεσμα της κρίσης.

Η αντιμετώπιση της κρίσης συνεπώς, απαιτεί πρωτίστως αλλαγές των θεσμών ώστε να ακυρωθεί η βαθύτερη αιτία της κρίσης, και να θωρακισθεί το πολίτευμα από φαινόμενα μετάπτωσης του σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα με το όνομα δημοκρατία.

Η επιτυχή επιλογή ικανών και ήθικων αρχόντων αποτελεί σημαντικό παράγοντα υπέρβασης της κρίσης, αλλά σε καμία περίπτωση η επιτυχή επιλογή των αρχόντων του συστήματος υπερισχύει των καλών προθέσεων και ακυρώνει τις προσπάθειες υπέρβασης της κρίσης, που ασφαλώς έγιναν και θα γίνονται από κάποιους, λίγους, άρχοντες.

Οι άρχοντες που έχουν καλές, αλλά αντίθετες με τα συμφέροντα του συστήματος προθέσεις, απορρίπτονται από το ίδιο το πολιτικό σύστημα.

Είναι καιρός να πάμεως «να ζητήσουμε την αλήθεια στις χαλιμάς τα παραπομπία».

4. Η στρατηγική υπέρβασης της κρίσης

Η αντιμετώπιση της πραγματικής αιτίας της κρίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διένεση των σημερινών πολιτεύματα κοινοβουλευτικού τύπου την κατεύθυνση της αρχαιοελληνικής, της άμεσης, δημοκρατίας. Μια διένεση που θα είναι προσαρμοσμένη στις αρχές της αρχαιοελληνικής δημοκρατίας, αλλά και προσαρμοσμένη στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές συνθήκες του 21^{ου} αιώνα. Όπως για αυτή τη διένεση είναι η νέα ψηφιακή τεχνολογία των ψηφιεμένων δικτύων, η τεχνολογία του Ιντερνέτ.

(1) Μεταφορά ενός ποσοστού εξουσίας που ασκείται από το ισχύον πολιτικό σύστημα των αντιπροσώπων στους ίδιους τους πολίτες. Η μεταφορά αυτή στην προφανώς πάντοτε αναγκαία και σκόπιμη αλλά μόνο σήμερα γίνεται λειτουργική και οικονομική εφικτή με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

(2) Κατανόηση ότι η μεταφορά αυτή είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της δημοκρατίας γιατί η χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας στον τομέα άσκησης της εξουσίας, αποκλειστικά από τους λίγους εκλεγμένους ή «εκλεγμένους» αντιπροσώπους μας, αποτελεί επιλογή υψηλού ρίσκου. Η νέα ψηφιακή τεχνολογία είναι βέβαια ότι γρήγορα θα χρησιμοποιηθεί και στον τομέα άσκησης της εξουσίας (e – governance). Το πρόβλημα είναι ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει εξ ίσου αποστασιακά, τόσο γνήσιου δημοκρατικού όσο και ολιγαρχικού ή νεοδημοκρατικού θεσμούς. Εάν υπηρετήσει γνήσιου δημοκρατικού θεσμούς, η νέα τεχνολογία θα γίνει ευλογία. Εάν όμως υπηρετήσει ολιγαρχικού ή νεοδημοκρατικού θεσμούς είναι κατάρα και εφιάλτης. Η δημιουργία όμως των δημοκρατικών όσο και ολιγαρχικών ή νεοδημοκρατικών θεσμών είναι, προφανώς, εύθνη όλων των ανθρώπων και όχι της τεχνολογίας.

(3) Οι συνταγματικές και νομοθετικές αλλαγές που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής, πρέπει και μπορούν να πραγματοποιηθούν από το ισχύον πολιτικό σύστημα του κοινοβουλευτικού – πρέπει και μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους αντιπροσώπους των πολιτών οι οποίοι ούτε πολύ ισχυρούς λόγους, αλλά ούτε και την δυνατότητα έχουν να ανυψώσουν μια τέτοια βούληση των πολιτών, στην περίπτωση που θα ανυψωθούν.

(4) Οι νέοι δημοκρατικοί θεσμοί θα λειτουργούν σε ψηφιακό τόπο και χρόνο, που σημαίνει ότι η ψηφιεμένη ενημέρωση, η διαβούλευση και οι ψηφοφορίες των πολιτών θα πραγματοποιούνται από το σπίτι μας και σε χρόνο της επιλογής μας, μειοψηφώντας έτσι την ευχέρεια και ελαχιστοποιώντας το άμεσο και έμμεσο κόστος λειτουργίας των θεσμών.

Με την στρατηγική αυτή θα επιτευχθεί ο σταδιακός μετασχηματισμός της σημερινής κοινωνίας με τον τρόπο σε κοινωνία των πολιτών και της σημερινής κοιλούρας του πολέμου σε κοιλούρα της ειρήνης .

Οι απόλοι άνθρωποι γνωρίζουν αυτή τη στρατηγική και την διατυπώνουν με δωρική λιτότητα στο λαϊκό απόθεμα : « το αγανά ξιμαίνει τον αμαγιάτη ».

5. Οι θεσμοί διένεσης της δημοκρατίας

Η διένεση της δημοκρατίας δεν αποτελεί μία γενική και άφρονη πολιτική, που συνήθως υπονοείται οι πολιτικοί. Αποτελεί μία αμφί πολιτική που στρέφεται στους ακολούθους τέσσερες βασικούς θεσμούς:

(1) Στη λήψη των μεγάλων και λίγων αποφάσεων με ψηφιακά όργανα – με δημοψηφισμα που θα πραγματοποιούνται από τους πολίτες με μέσο της ψηφιακής τεχνολογίας. Ειδικότερα αναφέρεται οι ακολούθως απόψεις που είναι σκόπιμο να ληφθούν με δημοψηφισμα γιατί πολύ δύσκολα και για ενδυνάμους λόγους, μπορούν να ληφθούν από τους αντιπροσώπους τους. Το εκλογικό σύστημα. Της απλής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Της απλής και αμεσο της βουλευτών και των εξειδικευμένων της εκτελεστικής εξουσίας . Της ορθολογικής εξουσίας των συνδικαλιστικών των απλών πολιτών με τις συνθήκες των ανθρώπων της πάσης μορφής εξουσίας. Της μέγιστης επιτρεπτής θέτητας των «αρχόντων», όλων των επιπέδων εξουσίας. Της πραγματοποιηθείς δημοψηφισμα όταν αποτελεί αίτημα του 10% των πολιτών και ασφαλώς τότε το απαιτείται [2].

(2) Στην αναδείξη των «αρχόντων» όχι αποκλειστικά με την διαδικασία της εκλογής, που σήμερα χειραγωγείται ισχυρά από το κατεστημένο της εξουσίας, αλλά και με τη διαδικασία της κλήρωσης (ή επιλογής των αξίων και κλήρωσης), που διασφαλίζει την ισοκρατία των πολιτών και περιορίζει το κέρδη των «καθημένων».

(3) Στην εφαρμογή των προηγούμενων δύο θεσμών σε όλα τα επίπεδα άσκησης της εξουσίας. Κράτος, Νομαρχίες, Δήμοι, συνδικαλιστικές και αναστασιακές Ενότητες, οπουσδήποτε και μαθητικές Κοινότητες. Το εύρος χρήσης του θεσμού της κλήρωσης, θα αυξάνεται από το υψηλότερο προς τα χαμηλότερα επίπεδα εξουσίας και θα λαμβάνει τη μέγιστη τιμή στις μαθητικές και οπουσδήποτε κοινότητες, γιατί αυτές αποτελούν τα φυτάρια της δημοκρατίας. Τα αντίθετα θα ισχύουν για το εύρος χρήσης του θεσμού της εκλογής. Για παράδειγμα: Όλοι οι «άρχοντες» των οπουσδήποτε κοινότητες να αναδεικνύονται με κλήρωση μεταξύ των επιθυμούντων. Οι δημαρχοί και βουλευτές να αναδεικνύονται με κλήρωση από μία λίστα αξίων πολιτών που θα δημιουργούνται από τους δημάρχους με ψηφιακή ψηφοφορία, ώστε να ενισχυθεί η αξιοκρατία και να μειωθεί η εξάρτηση των ανδρών από άλλα κέντρα εξουσίας. Ανάλογα μπορούν να ισχύουν για το μέλλον της διοικητικής συμβουλίας: των συλλόγων, των ενώσεων, των αναστασιακών ακόμη και των βουλευτικών επιτροπών, που σήμερα διορίζονται από τον αρχηγό του κόμματος.

(4) Στην πλήρη διαχωρισμό της νομοθετικής από την εκτελεστική εξουσία, με θεσμοθέτηση του ασυμβίβαστου του ασυμβίβαστου του ασυμβίβαστου του ασυμβίβαστου του ασυμβίβαστου του Υπουργού, του Υπουργού και άλλων υψηλών αξιωματικών της εκτελεστικής εξουσίας. Ο διαχωρισμός των εξουσιών θεωρείται κατά τη γένεση των ανθρωπίνων αντιπροσωπειακών δημοκρατιών τόσο σημαντικός όσο στο άρθρο 16 της Γαλλικής Διακήρυξης του 1789 λέει: «για πολίτες χωρίς διάκριση ισχύουν οι αρχές Σύνταγμα», που προφανώς σημαίνει ότι η πολιτεία αυτή δεν μπορεί να είναι όχι δημοκρατία, αλλά ούτε και συνταγματική μοναρχία.

Εχουμε επισημώσει ότι οι παραπάνω σκέψεις θεωρούνται από την πλειοψηφία των πολιτών ευγενικές αλλά στην πράξη ανεφάρκιστες. Έχουμε επισημώσει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών πιστεύει ότι η υπέρβαση της κρίσης μπορεί μόνο να πραγματοποιηθεί με την εκλογή ενός Μεσσία, ο οποίος με τις μεγάλες πνευματικές και ήθικες δυνάμεις του, θα μας βγάλει από την κρίση και θα μας λυτρώσει. Εμείς αυτό δεν το πιστεύουμε.

Η θητεία του Μεσσία είναι, όπως είπαμε, από την φύση της παρούσης και (2) Δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο για την προώθηση των ιδίων των θεσμών που έχουν ή διεκδικούν το τιμητικό αξίωμα του αντιπροσώπου μας.

Ο σύνδεσμος θα έχει: ένα e-mail, μια ιστοσελίδα και ένα ιστολόγιο, για την δημοσιοποίηση των ιδίων και των προτάσεων του, καθώς και αυτών του κάθε πολίτη.

Το κόστος δημοσιογραφίας και λειτουργίας αυτών των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας είναι μικρό και μπορεί να αντιμετωπισθεί, από μία ομάδα απλών πολιτών

Η «ψηφιακή υπογραφή» της διακρίβρωσης δεν αποτελεί μία πράξη επίσημης υπογραφής. Αποτελεί μία απλή πράξη ευελιξίας και σύντηξης δήλων/γνώμοτοποίησης ενός πολίτη, ότι συμφωνεί με τις γενικές αρχές της παρούσης διακήρυξης.

Όσοι Έλληνες ή/και αλλοδαποί πολίτες : (1) Συμφωνούν στα βασικά σημεία της παρούσης και (2) Δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο για την προώθηση των ιδίων των θεσμών που έχουν ή διεκδικούν το τιμητικό αξίωμα του αντιπροσώπου μας, θα παρακαλούμε να την «υπογράψουν ψηφιακά». Η ψηφιακή υπογραφή ταυτίζεται με την αποστολή ενός e-mail, στη διεύθυνση ddddemoc@otenet.gr , στο οποίο αναφέρονται: (α) Η φράση «**Εγώ μωμω** με τις γενικές αρχές της διακήρυξης» και (β) Τα στοιχεία του αποστολέα/ους: Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση και προαιρετικά το επώνυμο/ων την ιδιότητα του (Ανδρής, Δόκαλος, Καθηγητής, Σπουδαστής κλπ) . Όσοι δεν έχουν δικό τους e-mail μπορούν να στείλουν το μήνυμά αυτό από το (υποβλητικό) κείμενο φίλου τους .

Η «εγγραφή» στον σύνδεσμο, βουλευτών και πολιτικών, θεωρείται τιμητική και επιβεβαιώνει, από την φύση της, ότι εγγραφόμενοι συμφωνούν με τις αρχές της Διακήρυξης και ιδιαιτέρως με τα συμφέροντα της παρούσης και (2) Δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο, για την προώθηση των ιδίων των θεσμών που έχουν ή διεκδικούν το τιμητικό αξίωμα του αντιπροσώπου μας, θα παρακαλούμε να την «υπογράψουν ψηφιακά».

Οι «υπογράψοντες ψηφιακά» εγγραφόμενοι αυτομάτως στον ηλεκτρονικό κατάλογο των φίλων της WAD, με αλφαριθμητική σειρά και ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής .

Ο κατάλογος θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του σύνδεσμου, ώστε να γίνεται γνωστή η έκταση αποδοχής αυτών των ιδίων.

Αυτή η εγγραφή και δημοσιοποίηση, που προφανώς αποβλέπει στη διάδοση των ιδίων της WAD, είναι και η μοναδική ήθικη βοήθεια που ζητείται. Οι φίλοι της WAD δεν έχουν άλλη, οικονομική, ή κάποια άλλη μορφή, υποστήριξη.

6. Διαδικασίες των μέσων του σύνδεσμου

Τα μέλη του σύνδεσμου έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις ψηφιακές, ενημερωτικές, διαβουλευτικές και ψηφοφορίες, που θα γίνονται προκειμένου να διαμορφωθούν συγκεκριμένες και αναλυτικές προτάσεις εφαρμογής των ιδίων της WAD.

7. Βοήτες, Ψηφιακό Οστρακισμό

Ο σύνδεσμος θα εκπροσωπείται από τον Εκτελεστικό Γραμματέα του ο οποίος αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ όλων των μελών του που επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα εκτελεστικού γραμματέα.

Η θητεία του εκτελεστικού γραμματέα είναι μονετής. Η άσκηση καθήκοντων για περισσότερες από μία θητείες επιτρέπει την ημερομηνία της αρχής της κυκλικής εναλλαγής μεταξύ των επιθυμούντων.

8. Γενικές Αρχές Οστρακισμού

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι η συμπεριφορά του εκτελεστικού γραμματέα ή κάποιου μέλους του σύνδεσμου, είναι ασυμβίβαστη με τις αρχές της παρούσης, τότε διαγράφεται από τον σύνδεσμο με τη διαδικασία του «ψηφιακού οστρακισμού». Κατά τη διαδικασία αυτή τα μέλη αποστέλλουν στο σύνδεσμο email με το όνομα εκείνου που κρίνουν ότι πρέπει να διαγραφεί. Αν υπάρχει πρόταση διαγραφής από το 30% των μελών, τότε το μέλος διαγράφεται οριστικά και χωρίς άλλες διαδικαστικές έφεσες .

Η διαγραφή με ψηφιακό οστρακισμό είναι και η μοναδική ποινή που επιβάλλει ο σύνδεσμος σε μέλος του. Για τις άλλες παραβάσεις των μελών εφαρμόζονται οι νόμοι της πολιτείας

9. Η αντιμετώπιση της κρίσης δραστηριότητας

Είναι προφανές ότι η επιτυχία της προσπάθειάς μας ταυτίζεται με την έκταση πρόωξης και αποδοχής των ιδίων της WAD στους πολίτες.

Είναι όμως γνωστό ότι αυτή η προσπάθεια πολύ δύσκολα θα γίνει από τα σημερινά συμβατικά ΜΜΕ, για δύο κυρίως αιτίες : (1) Είναι στην ιδιοκτησία των ανθρώπων υπάρχει η καθεστρώσα αντίληψη ότι «αυτά καλά είναι αλλά δεν γίνονται» και (2)Διότι οι ιδέες της WAD ανακρούονται με τα συμφέροντα του κατεστημένου.

Συνεπώς ο μόνος αποτελεσματικός στην πράξη τρόπος, είναι η προώθηση αυτών των ιδίων από μας τους ίδιους τους πολίτες.

Τι όμως έχει αλλάξει, για να μπορούν οι πολίτες να ελπίσουν ότι θα τα καταφέρουν , αν και δεν διαθέτουν χρήματα, εφημερίδες και σταθμούς τηλεόρασης ;

Αυτό που έχει αλλάξει είναι η παρουσία μίας νέας τεχνολογίας, που δίνει οικονομική και λειτουργική δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους «ψηφιακό ΜΜΕ» πολλοί άνθρωποι, των οποίων οι οικονομικές δυνατότητες και οι γνώσεις είναι μικρές- αυτές του απλού πολίτη.

Ασφαλώς και γνωρίζετε ότι άρχισε ήδη και στη χώρα μας η αντικατάσταση: Των εφημερίδων και ιστοσελίδων και ιστολογίων (Websites, Blogs). Την τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών με ιστοτόπους του Ιντερνέτ (Web TV, Web Radio). Την βιβλίων με ψηφιακά βιβλία.

Εκτιμάται ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 200 χιλιάδες περίπου ιστοσελίδες (ηλεκτρονικά περιοδικά) και 40 χιλιάδες περίπου ιστολόγια.(ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι γνωστός, γιατί η λειτουργία τους δεν υποκειται σε κάποια έγκριση ή άδεια). Πόσοι τέτοιοι ιστοτόποι θα υπάρχουν αργία ;

Είναι βέβαιο ότι οι απόλοι πολίτες του κοινοτικού μέλλοντος, δεν θα χρησιμοποιούν, ή θα χρησιμοποιούν ελάχιστα, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, της σημερινής μορφής και τεχνολογίας.

Αυτές οι προοπτικές είναι οι σύμμοχοι της προσπάθειάς μας και η βαθύτερη έννοια του όρου «Ψηφιακή Δημοκρατία»

10. Ιδέες της WAD στο διεθνές περιβάλλον

Οι ιδέες της WAD είναι τέκνο της δημοκρατίας του αρχαιοελληνικού πνεύματος, που μεγαλώνει στις συνθήκες του 21^{ου} αιώνα.

Κληρονομίο του αρχαιοελληνικού πνεύματος είναι όλοι οι άνθρωποι του κόσμου και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες ή κάποια μικρή ομάδα από μας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ιδέες περί WAD (Digital Direct Democracy DDD, με επιλεγμένο από τον σύνδεσμο υπονομαγία ddddemoc), προωθούνται από απόλοι πολίτες και πνευματικά ιδρύματα υψηλών χωρών όπως είναι: η Αγγλία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και άλλες. Από τα πνευματικά ιδρύματα πιο γνωστά για τις προσπάθειες του είναι το Πανεπιστήμιο της Φλόριδας.

11. Προοπτικές του Σύνδεσμου

Η κυκλοφορία της παρούσης Διακήρυξης, δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή δημιουργίας προτάσεων για WAD.

Η Λίστα των φίλων της WAD, δεν κλείνει αλλά ανοίγει με τη σημερινή Λίστα των 44 πολιτών.

Αν πιστεύουμε στην ήθικη και λογική αρχή ότι «Δημοκρατία σημαίνει: ισοτήρα όλων των πολιτών στο δικαιοσύνη αλλά και τις υποχρεώσεις», τότε και μόνο τότε, οι φίλοι της WAD θα αυξηθούν και θα γίνουν το ποταμί υπέρβασης της κρίσης.

Αν δε συμβεί αυτό, τότε η παρούσα Διακήρυξη θα αποτελέσει ένα ακόμη κείμενο ευγενικών αλλά χωρίς πρακτική αξία προτάσεων.

8^{ος} Νοεμβρίου 2009

Ο Σύνοδος πολιτών, φίλων της Ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας.

dddemoc@otenet.gr

[1] Η διακρίβρω είναι κάπως μεγάλη γιατί κρίθηκε αναγκαίο να υπάρχουν ο' αυτή και οι καταστατικοί κανόνες λειτουργίας του άτυπου σύνδεσμου των φίλων της WAD..

